

# KlasseVerhalen

Maximaschool - Leeuwarden

jaargang 1

3 maart 2006

## IN DEZE EDITIE:

- Protest tegen uitzetting!
- Vluchtelingen in de Knel?
- Robert is gevlucht uit Sri Lanka
- Scholiere wordt toch land uitgezet!
- Telefonisch interview met Alia
- Toelatingsbeleid
- Er staat een illegaal voor de deur

## SPOTPRENT VERDONK HET LAND UIT!



## Protest tegen uitzetting!

Deze mensen protesteren tegen minister Verdonk die de vluchtelingen terug laten gaan naar hun eigen land. Dat vinden deze mensen niet kun-

nen. Daarvoor zamelen ze handtekeningen in voor de vluchtelingen. Daarom maakten ze een spandoek met de tekst geen vluchtelingen op

straat !! Er deden ruim 5000 mensen mee met de actie.

(Sylvia Attema)

## VLUCHTELINGEN IN DE KNEL?

Stichting Vluchtelingen in de Knel komt op voor de belangen van vluchtelingen. Hun ondersteunen mensen die de uitslag van hun procedure op straat moeten afwachten. Daarnaast ondersteunen wij ook mensen die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen of durven. Alleenstaande vrouwen met kinderen bijvoorbeeld worden na hun afwijzing zonder enig pardon op straat gezet.

Wat doet Vluchtelingen in de Knel?

Onbevooroordeeld probeert Vluchtelingen in de Knel mensen weer mens te laten zijn. Ze geven een aantal vluchtelingen

onderdak, kijken of er nog mogelijkheden zijn om een status te krijgen of helpen bij terugkeer, en zorgen ervoor dat ze de nodige medische zorg krijgen. Zodat ook zij naar een dokter kunnen en dat hun kinderen naar school gaan. Wij proberen door onze hulp, vluchtelingen weer een humaan bestaan te geven. Ook proberen wij vluchtelingen weer hun eigen weg te laten zoeken. Vluchtelingen in de Knel wil vluchtelingen weer mens laten worden zodat zij hun eigen leven weer kunnen oppakken en aan hun toekomst gaan werken.

(Milo van Faassen)



### Wist u dat?

het totaal aantal vluchtelingen uit verschillende werelddelen meer dan 14 miljoen bedraagt.

Azië: 7,4 miljoen

Afrika: 3,7 miljoen

Europa: 2,1 miljoen

Amerika: 0,8 miljoen



Ryan en Robert (Fotografie: Ralf Schuitema)

## Robert is gevlucht uit Sri Lanka

Want daar is al heel lang oorlog. Het gaat om 2 groepen: de Tijgers, en de Beren. Ze vechten allebei om de baas te zijn over het land. Veel onschuldige mensen worden vermoord. Als ze aan de kant van de tijgers wonen zijn ze vijanden van hun en bij de beren is het omgekeerd hetzelfde. Daarom is Robert gevlucht. Nu zit hij bij ons al ongeveer 6 jaar in de kerk. Nu heeft hij het heel fijn hier en is blij dat hij hier woont.

Maar ze weten niet zeker of hij hier mag blijven wonen.

We hopen het beste.

(Ryan Schuitema)



## Scholiere Taïda Pasic wordt toch land uitgezet!

De pleegouders van scholiere Taïda Pasic willen nog een laatste poging doen om de dreigende uitzetting van de Kosovaarse te voorkomen. Hun advocaat zou mogelijkheden zien om het besluit van minister Verdonk ongedaan te maken. Verdonk wil de 18-jarige Taïda zo snel mogelijk het land uitzetten. Volgens de minister heeft ze oneigenlijk gebruik gemaakt van een toeristenvisum om Nederland weer in te komen, nadat ze

eerst met haar ouders terug naar Kosovo was gegaan. Het gezin-Pasic vertrok nadat tweemaal een asielaanvraag was afgewezen.

Taïda keerde terug om haar schoolopleiding af te maken, maar zoals het er nu naar uitziet gaat dat niet door. De school in Winterswijk waar Taïda op zat, gaat bekijken of ze in het buitenland toch haar vwo-diploma kan halen.

(Sylvia Attema)



Er zijn in totaal 54 kinderrechten. Dit zijn de 12 belangrijkste rechten

1. Het recht op naam en afkomst.
2. Het recht op bescherming voor kinderarbeid .
3. Het recht op spel en ontspanning.
4. Het recht op je mening te geven en informatie te verzamelen.
5. Het recht om op te groeien bij de familie.
6. Het recht op een veilig en gezond leven.
7. Het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen.
8. Het recht op onderwijs.
9. Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.
10. Het recht op speciale bescherming tijdens een oorlog.
11. Het recht op veilig water.
12. Het recht op bescherming voor straatkinderen

(Rosanna Bouma)

## TELEFONISCH INTERVIEW MET ALIA



Ik ben Alia en ben vanwege de oorlog in Irak gevlucht. Ik was 10 jaar toen ik met mijn vader uit Irak ben gevlucht vanwege de oorlog in Irak. Mijn vader en ik zijn naar Koeweit gegaan en hebben daar een tijdje gewoond tot dat de oorlog daar ook is uit gebroken, dus zijn we naar Duitsland gegaan. Daar hebben we gezocht naar een asielzoekers centrum, we hebben tenslotte een asielzoekers centrum gevonden in Tilburg, toen ben ik samen met mijn man en kinderen Daar gaan wonen! Nu leef ik precies 7 jaar met mijn familie in Nederland, maar jammer

genoeg moeten we weer terug naar Irak, want we krijgen namelijk geen verblijfsvergunning. Irak heeft besloten dat alle mensen uit Irak weer terug naar hun eigen land moeten. Het cultuur verschil: het eten, wij eten tussen de middag warm en 's avonds nog een keer. In Nederland is het zo dat mensen 's middags brood eten en 's avonds warm! Ik vind Nederland een heel leuk land, ze zijn in Nederland heel erg aardig en beleefd. De Irakezen zijn precies het tegenovergestelde.

(Melanie Grijpstra en Fleur de Bruin)

## TOELATINGSBELEID

De meeste mensen die vluchten, komen uit een land met een strenge regering. De mensen kregen vroeger van de Nederlandse regering meteen een verblijfsvergunning. Op een gegeven moment kwamen er opeens heel veel vluchtelingen naar Nederland. In een jaar wel ongeveer 20 tot 50.000 mensen. In 1985 moest de Nederlandse regering toch wat doen, want ze konden niet iedereen meer toelaten. Nederland begon met strenge toelatingsregels. Een van de belangrijkste regels is dat een vluchtelingen moet kunnen aantonen dat hij in gevaar is.

(Iris Bos)

### Juf Hanny over vluchtelingen

Wat is u naam?

*Hanny*

Wat is uw werk?

*Juf groep 2,3*

Heeft u ook ervaring met vluchtelingen, bijvoorbeeld in uw klas. Zo ja welke?

*Ja: in Amsterdam.*

Wat vindt u ervan dat vluchtelingen naar Nederland komen?

*Je moet altijd openstaan voor mensen met problemen.*

Wat vindt u daar minder aan?

*Niets eigenlijk.*

Vindt u dat alle vluchtelingen een onderdak en een tijdelijke baan moeten hebben? Zo ja waarom?

*Ja, anders krijgen ze niet veel sociaal contact.*

Hoe vindt u het dat vluchtelingen zo lang op een verblijfs vergunning moeten wachten?

*Heel slecht dat ze mensen zo lang laten wachten.*



Juf Hanny toetst Jasmine en Lysanne en Christine kijken toe. (Fotografie: Jose Prins)

## ER STAAT EEN ILLEGAAL VOOR DE DEUR

Juni vorig jaar. Het is een regenachtige zomeravond als bij dominee Huttenga en zijn vrouw de bel gaat.

Er staan twee asielzoekers voor hun deur. Het is moeder Julia die met haar minderjarige zoontje Nasir. Ze hebben al een nacht op het station geslapen en zien de kerk als een laatste hoop. Het was meteen duidelijk voor ons dat we deze mens in huis zouden nemen!

De volgende dag gaan Huttenga en zijn vrouw op zoek naar mogelijke oplossingen voor Julia en Nasir, maar die oplossingen blijken niet te

bestaan. Het is inmiddels 8 maanden later en Julia en Nasir wonen nog steeds bij hen in huis. Ze hebben nog nooit spijt gehad van hun impulsieve actie. Huttenga : Het is onwaardig dat mensen zoveel onrecht word gedaan. Het feit dat Verdonk populair is, verontrust ons.

Ik moet altijd denken aan een uitspraak van Martin Luther King: Het kwaad kan overwinnen als goede mensen niets doen.

Julia en Nasir hebben geen papieren en kunnen dus ook niet terug naar hun land. De

Huttinga's hebben inmiddels stad en land afgebeld om goed papieren te bemachtigen. Tot nu toe zonder resultaat. Stuur je deze mensen dan weer de regen in?

Veel kerken verlenen hulp aan asielzoekers. Uit onderzoek van de PKN blijkt ong.500 van de meer dan 1000 diaconieën asielzoekers helpen die op straat zijn gezet. Minister Verdonk is niet blij met die hulp van kerken en heeft betrokkenen dan ook meerdere malen op de vingers getikt.

(Rosanna Bouma en Sylvia Attema)

## HOE MAAK IK EEN VRIENDSCHAPSARMBAND?

Ook in andere landen laten ze zien dat ze vrienden zijn, alleen kopen zij niet van die dure vriendschap kettingen enz. Zij maken ze zelf zoals deze:

Dit heb je nodig:

1. een stuk karton van 25 bij 10 cm.
2. gekleurd katoen
3. dikke stop naald
4. een schaar

Wikkel de draad 6 keer om het karton. Vlak naast elkaar, en let erop dat het strak blijft. Knoop de uiteinden aan de achterkant en in het midden aan elkaar vast. Steek de draad op en neer, over de draad heen en onder de draad door. Ga heen en terug . Let erop dat het strak is.

(Rachel de Vries)



KlasseFoto groep 8 de redactie van KlasseVerhalen Maximaschool (Fotografie: Hetty Sommer)

### Deze editie is gemaakt door:

Jose Prins  
Christine Meeter  
Lysanne de Boer  
Lisa-Lee Bruinsma  
Iris Bos  
Ryan Schuitema  
Melissa v  
Avermaete  
Thom v/d Weerd

Milo van Faassen  
Sylvia Attema  
Rosanna Bouma  
Hidde Altena  
Melanie Grijpstra  
Fleur de Bruin  
Arjen van der Kooi  
Martijn Huging  
Nick Salarie

Hielke van der Leij  
Rachel de Vries



KlasseVerhalen is een project van Vluchtelingenwerk Fryslân gemaakt door Terp 10 Communicatie.