

KlasseVerhalen

CBS De Bron - Dokkum

13 juni 2006



IN DEZE EDITIE:

- Het leven van Alex en Dactan
- Wie mag er blijven
- Vluchtelingen in Dongeradeel
- De inburgeringstest
- Ideale wereld van Sietse-Jan en Wessel

ONDERZOEK

Wat vinden mensen van asielzoekers?

Wij hebben op woensdagmiddag bij de Super de Boer in Dokkum gestaan. We hebben aan mensen gevraagd wat ze van asielzoekers vinden.

Hier de uitslag:

75% vindt dat ze mogen blijven als het nodig is.

20% heeft er helemaal geen problemen mee dat er asielzoekers zijn.

5% vindt dat ze zich moeten aanpassen.

Door Jelle & Jesse.



2 VLUCHTELINGEN UIT HET AZC DOKKUM

Het leven van Alex als vluchteling

Alex komt uit Rwanda en is 10 jaar. Hij moest vluchten omdat zijn vader in de problemen zat.

Hij was toen ongeveer drie jaar, dus hij herinnert zich er weinig van.

Nu zit hij in het AZC in Dokkum. Hij woont hier al acht jaar en vindt het best leuk. Maar hij zou toch liever in een gewoon huis wonen. Hij vindt dat de Nederlanders goed met hem omgaan en hebben respect voor hem. In zijn geboorteland deed hij aan voetbal. Die sport beoefent hij nu nog steeds. Hij zou toch liever Nederland wonen dan in Rwanda. Hij heeft familie in België maar daar komt hij bijna nooit meer. Dat vindt hij wel heel jammer. Zijn favoriete vak op school is gym en buitenspelen. Hij wil later politiegagent worden. Dus pas maar op!

Het leven van Dactan als vluchteling

Dactan is gevlucht uit Irak omdat er oorlog was. Ze woont al 5 jaar in

Nederland, ze zit nog maar ongeveer 3 maanden hier in Dokkum.

Dactan vindt het erg leuk in Nederland. In het Asiel Zoeker Centrum vindt ze het ook leuk, maar ze zou toch liever in een huis wonen. Ze vond een paar dingen anders: verschillende huizen en veel verschillende culturen (in Nederland). Ze had 1 vriendin toen ze hier heen zijn gevlucht. Haar huidskleur is wat anders, maar de Nederlanders gaan gelukkig wel normaal met haar om.

Als je haar vraagt waar ze het liefst zou willen wonen, dan kiest ze toch voor Nederland. Om dat het hier een stuk veiliger is. Als het veilig was zou ze graag nog even terug willen om haar oma te zien. De verschillen tussen de scholen hier en de scholen daar zijn: het waren daar hele kleine lokalen, en dan zaten ze ook nog heel dicht op elkaar.

Door Sanna en Amanda



WIE MAG BLIJVEN

Het is moeilijk om te beslissen welke vluchtelingen in Nederland mogen blijven en welke niet.

Natuurlijk moeten ze wel een goede reden hebben om hier te blijven.

Als je hier komt om het beter te krijgen dan mag je meestal niet blijven maar als je vlucht omdat er in je land oorlog is of als je achtervolgd wordt mag je meestal wel blijven.

Vluchtelingen die wachten op bericht of ze wel of niet mogen blijven, zitten in een asielzoekerscentrum.

Sommige mensen die niet mogen blijven, blijven stiekem toch in Nederland.

Die noemen ze illegalen.

Door Yvette, Janke en Saskia

WIST JE DAT...

... de leerlingen van groep 7 van De Bron in Dokkum naar het AZC in Dokkum zijn geweest.

... veel interesse hadden voor het project.

... hoge scores haalden op de inburgeringstest

... ze het erg leuk vonden om foto's te bewerken

HET LEVEN IN EEN ASIELZOEKERSCENTRUM

Ongeveer 10 jaar geleden kwam het Asielzoekerscentrum in Dokkum.

Het Asielzoekerscentrum is er gekomen omdat er heel veel vluchtelingen in Nederland kwamen en waren.

Ook de gemeente had er belang bij dat het Asielzoekerscentrum er kwam.

Uiteindelijk besloot de regering dat het Asielzoekerscentrum er kwam.

Er zitten nu ongeveer 600 mensen in het Asielzoekerscentrum. Ze kunnen vrijwilligerswerk doen zoals: grasmaaien, tuintjes verzorgen en schoonmaken.

Ze kunnen ook een kappersopleiding doen, leren naaien, in een fietswerkplaats werken, naar de metropool, naar de technische dienst en naar de

vrouwenkamer. De vrouwenkamer is het zelfde als een metropool alleen dan voor vrouwen, je kan in de vrouwenkamer en in het metropool lekker uitrusten en gezellig koffiedrinken. Er is een vrouwenkamer omdat vrouwen zich niet altijd thuis voelen bij mannen.

Als de mensen in het Asielzoekerscentrum komen krijgen ze dekens, kussens en bedden; ook krijgen ze kleed- en eetgeld. Het leven in een asielzoekerscentrum is niet altijd leuk. Je moet soms met 3 verschillende nationaliteiten in een appartementje.

Je moet dan alles delen; de keuken, de douche en de wasmachine. Maar het is ook niet leuk dat je soms wel 7

jaar moet wachten op een verblijfsvergunning en nog geen antwoord hebt gekregen.

Als je na al die jaren wachten eindelijk een antwoord hebt gekregen en je mag niet blijven dan ga je naar het vluchtelingencentrum of je wordt op straat gezet.

De toekomst van het asielzoekerscentrum ziet er niet erg goed uit. Dit komt omdat er niet genoeg vluchtelingen binnen komen. Het asielzoekerscentrum gaat sluiten maar de precieze datum is nog niet bekend omdat het er vanaf hangt hoeveel vluchtelingen er binnen komen.

Van Anieke, Marissa en Ingrid

PUZZEL



Vul de volgende woorden in:

China
Irak
oorlog
vluchten
vluchtelingen
Afghanistan
Armenië
vluchtelingenwerk
asielzoekerscentrum

van: Gretha, Joukje & Lysbeth

VLUCHTELINGEN IN DONGERADEEL!!!

We hebben meneer De Val van het gemeentehuis gevraagd of wij met hem een afspraak konden maken en hem een paar vraagjes te stellen. Dat is gelukt.

Waarom hebt u dit beroep eigenlijk gekozen?

Dat heb ik zelf niet gekozen ik ben er gewoon ingerold in 1997 dat komt doordat de burgemeester vond dat ik hier meer thuis hoorde.

U werk dus vanaf 1997 maar wat heeft u dan hiervoor gedaan?

Vanaf 1980 ben ik als ambtenaar begonnen dus ik werk hier al bijna 27 jaar.

En wat vindt u hier dan zo leuk aan als u dit al van af 1997 doet?

Leuk aan dit beroep is dat ik mensen soms wel kan helpen en vooral de contacten met de mensen die er zijn ook al is dat soms moeilijk als de mensen je niet verstaan of ik hun niet maar dan praten we Engels of er zit een tolk bij.

Zijn er dan ook minder leuke kanten van u beroep?

Ja, je wilt helpen maar dat kan niet dat vind ik jammer.

Hoeveel gevluchte mensen zitten hier ongeveer in dongeradeel?

600 mensen ongeveer in het AZC totaal hier in de gemeente 650 tot 700 mensen.

Hoeveel mensen moeten daarvan terug naar het land van herkomst?

Ongeveer 90% tot 95% van de mensen.

Heeft u veel belangrijke vergaderingen?

Niet echt wel wat met de burgemeester maar echt niet veel.

Zou u graag minister willen worden van vreemdelingzaken zoals Rita Verdonk?

Nee, want ik ben daar niet zo geschikt voor en dit is ook heel leuk.

Wat vindt u van Rita Verdonk?

Als ik minister was zou ik het niet zo doen maar ik denk dat ze haar werk gewoon doet.

Door onze journalisten: Thomas Pesman en Daan Loonstra



ETEN EN GEWOONTES



Iran: voor het eten nemen we altijd de tijd. Het is een sociaal gebeuren, je doet het altijd met anderen. Eten op straat doe je bij ons dan ook niet.

Irak: we eten deels met de hand. De linkerhand mag je niet gebruiken, die is onrein.

Somalië: in Mogadishu eten we 's middags altijd pasta, spaghetti of macaroni. In het noorden rijst met groente en vlees. Aardappelen worden bij ons als groente gegeten. 's Avonds eten we brood. Je kunt kiezen uit een broodje met jam of een

soort boodje gezond met tonijn en bruine bonen.

China: Als ik opstond at ik niets. Misschien een koekje. Ontbijt is niet belangrijk. 's Middags en 's avonds eten we warm

China: Alle mensen onder een dak eten samen. Als je niet op tijd bent, heb je pech. Er wordt niets overgelaten.

Armenië: We eten drie keer per dag warm maar we eten er altijd brood bij. *Bron: Asielzoekers vertellen, Marie Wijk*

TOP 4 VAN VLUCHTELINGEN NAAR NEDERLAND

Irak

Staat op nummer 1 van vluchten. Dat begon allemaal in 1991 toen Saddam aan de macht kwam. Hij was een echte dictator. De mensen moesten naar het Saddam museum komen om hem te eren als een god. Toen de Amerikanen en de Britten binnen waren gevallen stuurden ze 415 kruisraketten die neerkwamen op Bagdad en op andere plaatsen. 75 van de 100 doelen zouden geraakt zijn. Toen de oorlog begon zijn er heel veel mensen op de vlucht geslagen en een deel daarvan is naar Nederland gevlucht.

Somalië

Somalië staat op nummer 2 van vluchtelingen die hier komen. We weten niet waarom de mensen daar vluchten. Maar we weten wel hoeveel mensen er vluchten: 792 mensen uit dat land en dat is 8,1%.

Afghanistan

In Afghanistan heerst de Taliban. Ze willen niet dat meisjes naar school

gaan, die moeten huishoudelijke dingen doen, en een hoofddoekje dragen.

In de tweede kamer is een debat geweest of de soldaten naar Afghanistan gingen. Maar uiteindelijk wel. Er zijn veel mensen op de vlucht geslagen, een deel daarvan is naar Nederland gevlucht. Dat zijn 688 mensen, dat is 7,0% van de 9782.

Iran

In Iran zijn belangrijke bazen. Ze heten Ayatollah Khomeini en Ayatollah Khamenei.

Ze zijn streng moslim en hoogleraar. Khamenei is overleden maar heeft nog steeds veel aanhangers.

In Iran is nu oorlog. Er is een deel gevlucht naar Nederland.

450 mensen, dat is 4,6% van 9782.

Door Louise, Tjitske, Levi en Robin

INBURGERINGSTEST

Wij hebben ongeveer tien mensen een inburgeringstoets laten maken.

We gaan kijken welke vragen uit de inburgeringstest van 2004 het moeilijkst en het makkelijkst zijn.

Onze mening over de inburgeringstest is: sommige vragen zijn moeilijk maar ze zijn wel te maken. Sommige vragen zijn heel makkelijk voor ons, bijvoorbeeld:

“In de winkel moet je 1,85 betalen. Met welke munt kun je dan betalen?”

A: 1 euro

B: 2 euro

C: 10 eurocent

Een vraag die de meeste mensen moeilijk vinden is vraag 10:

“Je komt Turkije en je hebt een Turks rijbewijs. Hoe lang mag je hier met een buitenlands rijbewijs rijden?”

A: tien jaar

B: half jaar

C: dat mag helemaal niet.

De meeste mensen hadden a: maximaal tien jaar.

Vraag vier vonden ze ook wel moeilijk:

“Wie beslist naar welke school een kind mag na de basisschool?”

A: de ouders en het kind

B: de school en het voorgezet onderwijs

C: de basisschool.

Twee mensen zijn gezakt. Het waren onder andere juffen die het slechtst scoorden.

Door Arnold en Ruurd



KlasseVerhalen

Weerbericht

Het wordt een warme dag vandaag met temperaturen tot wel 32 graden.

VERSCHILLEN

Er zijn veel verschillen tussen Nederland en andere landen. Zoals de verschillen tussen mannen in Nederland en Afghanistan, China, Armenië. In Afghanistan zie je bijna alleen maar mannen met baarden. Dat is het symbool van mannelijkheid. China is een mannenwereld. Vrouwen zijn onderschikt aan de man. De oudste man heeft de macht in de familie. In rechte lijn, dus overgrootvader, grootvader, vader tot oudste zoon. Iedereen moet naar hem luisteren.

Na het trouwen is het belangrijk dat er zo snel mogelijk kinderen komen. Dat toont de vruchtbaarheid van de man. Een zoon is erg belangrijk voor de stamboom.

De verschillen tussen vrouwen in Nederland en Somalië Iran Afghanistan Syrië en Armenië mannen hebben weinig te zeggen. Vader geeft het geld dat hij verdient aan de moeder. Zij bepaalt wat er gebeurt. Ze hebben een leven binnen en buiten. Binnen is het veilig, buiten is er gevaar.

Iran: Vrouwen doen veel dingen samen en zijn altijd in groepjes bij elkaar. Zij roddelen veel meer dan in Nederland. Vooral in de zomer gaan de vrouwen in de wijk vaak bij elkaar zitten, lekker zonnebloempitjes eten. Ze praten over van alles, erg gezellig. "Ons land brengt sterke vrouwen voort."

Bron: het boek asielzoekers vertellen.

Door Lysbeth, Joukje en Gretha



MIJN IDEALE WERELD

Sietse-jan: in mijn ideale wereld zou geen oorlog en zinloos geweld zijn. En dat de rijken iets aan de armen gaven zodat er niemand meer arm is. En dat er overal schoon drinkwater is.

Wessel: mijn ideale wereld is geen ruzies en geen oorlog.

En dat er geen vijanden meer zijn. En dat iedereen gelukkig is.

En iedereen een mooi huis en genoeg geld heeft.



Weer een leuke editie door onze journalisten van de basisschool De Bron

Gretha Cuperus
Anieke Poortinga
Thomas Pesman

Sanna Bolwijn
Ruurd Leistra
Arnold Jellema

Daan Loonstra
Ingrid Woudwijk
Saskia Sterrenburg

Amanda Dörfel
Wessel Wedzinga
Robin Hoeksma

Tjitske de Wit
Yvette de Vries
Levi Geertsma

Jesse de Jager
Marissa Bleeker
Joukje de Vries

Janke Woudstra
Sietse-Jan Schipper
Jelle Jelsma

Louise Nicolai
Lysbeth Visser

KlasseVerhalen is
een project van



Vluchtelingenwerk
Fryslân gemaakt
door Terp 10
Communicatie.