

KlasseVerhalen

Dr. J. Botkeschool - Damwoude

20 maart 2006

IN DEZE EDITIE:

- Interviews met kinderen
- Bezoek aan AZC school
- Wat zegt de burgemeester
- Foto van redactieteam



WAT IS ER IN HUN LEVEN GEBEURT.

Daniëla is elf jaar. Toen ze negen jaar was is ze gevlucht uit Angola, met een vliegtuig. Wegens oorlog in haar eigen land. Ze is nu zes maanden in Nederland. Ze vindt het best wel leuk om hier te wonen. Want hier is vrede. En in haar eigen land niet. Maar ze weten nog niet zeker dat ze hier mag blijven, in Nederland. Ze vindt minister Verdonk erg slecht, omdat hij geen gevoelens heeft.

Ella is twaalf jaar. Ze was twee en een half jaar toen ze uit Afghanistan vertrok. Toen is ze in een paar landen geweest. Zoals in Turkije daar heeft ze een jaar gewoond. Ze vindt het in Nederland leuk, omdat hier vrede is en in haar eigen land oorlog. Ze woont hier nu vijf en een half jaar. Maar bij Ella weten ze ook nog niet zeker dat ze mag blijven, van de rechtbank mogen ze blijven maar de I en D weten het nog niet zeker. En ze vindt minister Verdonk niet goed, omdat hij iedereen wegstuurt zonder dat hij er een reden voor heeft.

Francis is twaalf jaar. En komt uit Nigeria. Ze denkt dat ze met het vliegtuig hier heen is gekomen, maar

dat weet ze niet zeker. Ze is uit Nigeria gevlucht wegens problemen in haar eigen land. Ze vindt het hier heel erg fijn want hier is vrede. Maar ze weet jammer genoeg ook nog niet dat ze hier blijven mag ja of nee. Ze was negen jaar toen ze hier kwam. En ze woont hier bijna vier jaar.

Roberd is nu twaalf jaar. En woont ongeveer een jaar in Nederland. Hij is gevlucht uit Tsjechië. Hij is hier gekomen met de bus. Toen hij acht jaar was is hij uit zijn eigen land gevlucht. Dat hij hier nog mag blijven is de vraag. (dat weten ze nog niet zeker) Net zo als de anderen vind hij het hier leuk, omdat hier vrede is.

Wij vinden zelf dat ze recht hebben om hier een plekje. Zij hebben ook hun leven net als ons. In hun land is bijvoorbeeld oorlog of armoede. En dat is niet fijn als je in je eigen land niet kan wonen. Wij hopen dat ze hier mogen blijven. Als je nagaat wat er in hun leven gebeurt is. En dan denkt dat jou dat gebeurt was, zou je het ook niet leuk hebben gevonden. Of wel?

Door Iris en Fenna

KINDEREN UIT HET AZC

Voor ons project klassenverhalen gingen we met een groepje kinderen naar het AZC in Dokkum.

Daar hebben we met een aantal kinderen een interview afgenomen.

Ons onderwerp was onderwijs. We vroegen ze hoe het onderwijs in hun oude land was. "het is eigenlijk hetzelfde als hier." zegt Daniëla uit Angola. En bij Robert in Tsjechië is ook alles hetzelfde.

Bij Ardian in Kosovo is geen school. "Wat deed je dan in plaats van school?" Waarop Ardian antwoordde: "Gewoon een beetje buiten voetballen." Maar nu je hier in een schooltje zit in het AZC wat is nu je

favoriete vak?" Taal actief zegt Ardian. Toen kregen we twee andere kinderen om mee te praten. Ook aan hun vroeg ik hoe het onderwijs in hun oude land was. "Bijvoorbeeld als je van de tien vragen maar vier goed had werd je geslagen met een stok." zegt Francess uit Nigeria. En Elaha (Afghanistan) heeft net als Ardian geen school gehad. Ze zat in plaats van school maar een beetje voor de televisie.

En nu Elaha hier nu op school zit vind ze topografie het leukste vak.

Door Heleen Hoek en Niels Koster.

WIST JE DAT...

...groep zeven en acht van de Dr. J. Botkeschool in Damwoude vonden de opdracht voor het maken van een krant leuk om te doen. Er zijn diverse interviews gehouden en opdrachten gemaakt. Helaas kan niet alles worden gepubliceerd. Ook tijdens de activiteiten waren ze erg enthousiast. Over de opmaak van de krant werden veel vragen gesteld. Zoals waar wordt de krant gedrukt??

DE BURGEMEESTER

Interview burgemeester Casemier

Wat vind u van vluchtelingen?

Ik heb er respect voor omdat ze uit een ander land zijn gevlucht en alles moesten achterlaten.

Wat vind u van de hofstadgroep?

De hofstadgroep heeft erge dingen gedaan en het is goed dat ze bestraft zijn.

Wat vind u ervan dat het AZC dicht gaat?

Ik vind het jammer dat het AZC dicht gaat, ik vond het mooi dat onze gemeente vluchtelingen een plek konden geven.

Waarom moet het AZC weg?

Het AZC moet weg omdat er minder vluchtelingen in Nederland komen.

Uit welke landen komen de meeste vluchtelingen?

De meeste komen uit Irak en landen in Afrika.

Wat is het verband met u en vluchtelingen?

Het verband is dat ik de burgemeester van Dongeradeel ben en de baas ben van alle dongeradeelers dus ook over de asielzoekers.

Wat vind u van het meisje dat 1 maand voor haar examen terug moest naar haar eigen land?

Ik vind het dom van de minister dat het meisje terug moest.

Wat vind u van het onderwijs in andere landen?

Het onderwijs in andere landen is niet zo goed als hier.

Waar moeten asielzoekers leven (geld)?

Ze krijgen niet erg veel geld maar wel genoeg om van te leven.

Wat vind u leuk aan asielzoekers?

Omdat ze in Dongeradeel komen en dan zie je eens wat andere gewoontes.

Wat vind u minder leuk aan vluchtelingen?

Dat sommigen ze niet aan de regels houden maar soms Nederlanders ook niet.

Wat vind u van hoe WIJ omgaan met vluchtelingen?

Wij gaan algemeen heel goed om met vluchtelingen maar sommigen ook weer niet.

Waarom krijgen gewone Nederlanders het leuke en makkelijke werk en vluchtelingen het rottige?

Ik vind eigenlijk dat iedereen dezelfde kansen heeft.

Bedankt voor het interview

Door Jorrit van Kammen en Henny Hoekstra



Jorrit en Henny met de burgemeester

HET LEVEN VAN EEN VLUCHTELING

Het leven van een vluchteling is natuurlijk nooit leuk.

Je bent dan gevlucht voor iets, bijvoorbeeld voor een oorlog, armoede of hongersnood. Als je gevlucht bent voor een oorlog is natuurlijk nooit leuk, maar dan is het voor je eigen best wil, je had bijvoorbeeld in kampen of nog ergere dingen terecht kunnen komen. Als je voor armoede vlucht is ook niet leuk, dan vlucht je omdat het je eigen land te arm is.

Ze leven daar van de dingen die daar groeien. Zoals olie, en hout van de bomen. de meeste kinderen kunnen ook niet naar school alleen kinderen die rijke ouders hebben. De meeste kinderen moeten helpen op het platte land of ze hebben zelf een baan waar ze centen mee verdienen.

Als je vlucht voor hongersnood is ook niet leuk. Dat vlucht je omdat er in je eigen land te weinig eten is. Bijvoorbeeld in Afrika daar leven ze van het fruit, ze verkopen veel fruit

maar ze leven er zelf ook van.

Ook zijn er mensen gevlucht door andere dingen bijvoorbeeld als ze gezocht worden door de politie, familie of vrienden.

Er zijn ook mensen naar andere landen ge gaan zoals naar het westen om meer werk te vinden.

Het is nu eenmaal een feit dat het westen rijker is dan het noorden, zuiden en het oosten.

De mensen die gevlucht zijn, vinden onze temperatuur maar koud en ze zijn er niet aan gewend, want ze komen meestal uit warmere landen want Nederland licht helemaal in het noorden.

Wie zeggen altijd wat hebben wij het hier slecht!!!

Moet je ons leven en met hem vergelijken, het is niet normaal.

Zij hebben daar niet eens genoeg eten

Top 6 van de meeste vluchtelingen die naar Nederland kwamen.

1. Irak (11%)

2. Somalie

3. Afganistan (7%)

4. Iran (5%)

5. Burundi (4%)

6. Servie en Montengro (4%)

VLUCHTREDENEN

Het leven van een vluchteling is natuurlijk nooit leuk.

Je bent dan gevlucht voor iets, bijvoorbeeld voor een oorlog, armoede of hongersnood. Als je gevlucht bent voor een oorlog is natuurlijk nooit leuk, maar dan is het voor je eigen best wil, je had bijvoorbeeld in kampen of nog ergere dingen terecht kunnen komen. Als je voor armoede vlucht is ook niet leuk, dan vlucht je omdat het je eigen land te arm is. Ze leven daar van de dingen die daar groeien. Zoals olie, en hout van de bomen. de meeste kinderen kunnen ook niet naar school alleen kinderen die rijke ouders hebben. De meeste kinderen moeten helpen op het platte land of ze hebben zelf een baan waar ze centen mee verdienen.

Als je vlucht voor hongersnood is ook niet leuk. Dat vlucht je omdat er in je eigen land te weinig eten is.

Bijvoorbeeld in Afrika daar leven ze van het fruit, ze verkopen veel fruit maar ze leven er zelf ook van.

Ook zijn er mensen gevlucht door andere dingen bijvoorbeeld als ze gezocht worden door de politie, familie of vrienden.

Er zijn ook mensen naar andere landen gegaan zoals naar het westen om meer werk te vinden.

Het is nu eenmaal een feit dat het westen rijker is dan het noorden, zuiden en het oosten.

De mensen die gevlucht zijn, vinden onze temperatuur maar koud en ze zijn er niet aan gewend, want ze komen meestal uit warmere landen want Nederland licht helemaal in het noorden.

Wie zeggen altijd wat hebben wij het hier slecht!!!

Moet je ons leven en met hem vergelijken, het is niet normaal.

Zij hebben daar niet eens genoeg eten

Door Anna de jong



WAT ETEN VLUCHTELINGEN.

Wat vind je van vluchtelingen?

Ik vind het erg zielig dat er vluchtelingen zijn. Ze wonen allemaal in kapotte hutjes of zijn zelfs dakloos.

Ze hebben ook bijna geen eten. Het is maar goed dat vluchtelingenorganisaties ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk voedsel voor hen is.

Daarom vind ik ook dat iedereen mee moet helpen om het aantal vluchtelingen te verminderen. Ze verdienen ook zo'n goed leven als ons!

Als ik een vluchteling zou zijn dan zou ik niet weten wat ik moest doen. Ik zou me erg vervelen. Ze hebben daar geen leuke spelletjes, een tv of een computer.

Ook hebben ze geen geld om leuke dingen te doen, ze zijn er heel arm.

Het favoriete eten

Als ik vluchteling zou zijn, dan zou ik het liefst altijd lekker eten willen. Dit is helaas niet mogelijk, maar het volgende recept lijkt me wel heel erg lekker toe.

In het stukje "Wat eten vluchtelingen" heb ik het over het vluchtelingen eten in Oeganda gehad. Dit maken ze op de volgende manier klaar en jij/uw kan het ook doen op hun manier. Ik zou zelf er nog wel wat extra kruiden erbij doen voor de smaak.

Je hebt nodig:

Een pan

Bruine bonen (niet voorgekookt)

Maïskorrels.

Casave (dat is een dikke Afrikaanse wortel die kan je op de markt kopen)

Hoe moet je het klaar maken???

De bruine bonen moeten uren lang gekookt worden in de pan.

Zij eten het daar zo maar wij eten er lekkere spekjes bij en hun niet.

De maïskorrels worden fijn gemaal tot poeder. Dat poeder wordt dan gekookt met water en dat heet posho (spreek uit als posjoo). Zelf zou ik er liever van de maïskorrels popcorn maken.

Dan moet ook nog de Casave gekookt worden.



HET LINDA PROJECT

Marieke Ellens is 26 jaar en ze woont in Kollum. Ze werkt vrijwillig voor Het LindA Project in Oeganda. Ze is er kortgeleden twee maanden heen geweest. En ik heb een interview met haar gedaan!

Vind je het leuk dat wij een krant maken over Vluchtelingen? Ja, want ik denk dat het heel erg goed is dat de kinderen in Nederland leren over andere landen.

Kon je ook wat leren in Oeganda? Heel erg veel zelfs, het is z'n aardige wereld daar! Ik heb er veel erge armoede gezien en dat is wel moeilijk! De mensen in Vluchtelingenkampen wonen in kleine kapotte hutjes en ze hebben vaak honger. Ook zijn er veel mensen ziek.

Vond je het leuk in Oeganda? Ja, want de mensen waren allemaal heel vriendelijk en het was heel mooi weer.

Wat vind jij van vluchtelingen?

Ik vind het heel erg als mensen gedwongen worden om hun huizen te verlaten

Omdat er oorlog is. De mensen wonen dan met tienduizend bij elkaar in vluchtelingenkampen en kunnen niet weer naar hun eigen huis zolang het daar niet veilig is.

Hoe vond je het om met vluchtelingen te werken.

Eigenlijk heb ik niet met vluchtelingen gewerkt maar in een weeshuis. In dat weeshuis zaten wel kinderen die uit vluchtelingenkampen kwamen. Ik heb wel veel vluchtelingenkampen bezocht.

Geeft het je een goed gevoel om aan het LindA Project te werken?

Ja. Ik ben blij dat ik kan helpen. Ik werk nu als vrijwilliger voor het bestuur van Het LindA Project in Nederland.

Door Elske Wietske Wiersma.

OMDAT HIER VREDE IS

Het leven van een vluchteling is natuurlijk nooit leuk.

Je bent dan gevlucht voor iets, bijvoorbeeld voor een oorlog, armoede of hongersnood. Als je gevlucht bent voor een oorlog is natuurlijk nooit leuk, maar dan is het voor je eigen best wil, je had bijvoorbeeld in kampen of nog ergere dingen terecht kunnen komen. Als je voor armoede vlucht is ook niet leuk, dan vlucht je omdat het je eigen land te arm is.

Ze leven daar van de dingen die daar groeien. Zoals olie, en hout van de bomen. de meeste kinderen kunnen ook niet naar school alleen kinderen die rijke ouders hebben. De meeste kinderen moeten helpen op het platte land of ze hebben zelf een baan waar ze centen mee verdienen.

Als je vlucht voor hongersnood is ook niet leuk. Dat vlucht je omdat er in je eigen land te weinig eten is.

Bijvoorbeeld in Afrika daar leven ze

van het fruit, ze verkopen veel fruit maar ze leven er zelf ook van.

Ook zijn er mensen gevlucht door andere dingen bijvoorbeeld als ze gezocht worden door de politie, familie of vrienden.

Er zijn ook mensen naar andere landen ge gaan zoals naar het westen om meer werk te vinden. Het is nu eenmaal een feit dat het westen rijker is dan het noorden, zuiden en het oosten.

De mensen die gevlucht zijn, vinden

onze temperatuur maar koud en ze zijn er niet aan gewend, want ze komen meestal uit warmere landen want Nederland licht helemaal in het noorden.

Wie zeggen altijd wat hebben wij het hier slecht!!!

Moet je ons leven en met hem vergelijken, het is niet normaal.

Zij hebben daar niet eens genoeg eten

Door Anna de jong

SALMIN BOSNIAVIC.

Wat is je naam? mijn naam is Salmin Bosniavic

waar ben je geboren? Bosnie-her-segovina

waar woon je? Blauwhuisstraat 15

heb je ook broers of zussen? ja, 2 broers, 1 stiefbroer en 1 stiefzus

spreek je thuis nog wel eens Bosnie's? jawel

waarom ben je gevlucht? voor de oorlog

hoe oud was je toen je bent gevlucht? hij was 3 jaar toe hij was gevlucht.

hoe zijn jullie gevlucht? met de bus

heb je daar zelf ook nog familie? ja, nog een oma, tante en oom.

waar zou je liever wonen? het maakt hem niet uit hij vind het hier leuk en daar ook.

hoe vind je het hier? leuk

zou je hier graag weg willen? nee

hoe vind je het hier op school? wel leuk

Door froukje brouwer en brayson



De complete redactie van de Dr. J. Botkeschool

Deze editie is gemaakt door

Niels koster
Fenna Reitsma
Iris Mays
Heleen Hoek
Elske Wietske
Wiersma
Jelco elzinga
Kevin krikken
Anna de Jong
Roald arjaans
Hessel sikkema
Anita Boonstra
Jantsje de boer
Sander beeksma

Henny Hoekstra
Froukje Brouwer
Django van Nordon
Jontsje Holwerda
Brayson Pherai
Jorrit van Kammen
Elsien Zijlstra
Johan Wiersma

KlasseVerhalen is een project van



Vluchtelingenwerk
Fryslân gemaakt
door Terp 10
Communicatie.