

KlasseVerhalen

OBS De Welle - Koudum

27 april 2006

IN DEZE EDITIE:

- Een lekker gerecht
- Gedichten met gevoel
- Hoe kom je aan een verblijfsvergunning
- De redactie van deze krant

BLIJVEN OF GAAN

Blijven is de vraag die door mijn hoofd gaat

Mag ik blijven of moet ik gaan

Beelden van de oorlog vliegen in mijn gedachten.

Mag ik blijven of moet ik gaan.

Mijn vader verloren door soldaten
Alleen gevlucht hierheen.

Mag ik blijven of moet ik gaan.

Door Robert

HET WEER IN AZIË



MET Z'N ALLEN IN EEN VRACHTAUTO

Hoe komen vluchtelingen hier?

Duizenden mensen lopen weg van huis, omdat er problemen zijn of er is oorlog in hun land. Mensen komen op heel veel verschillende manieren hier. Bijvoorbeeld in de auto dan rijden ze ergens naartoe waar ze denken dat ze het beter krijgen. Maar mensen proberen ook met bootjes naar een anderen plek te varen. Zulke dingen gaan ook wel eens verkeerd dan zinkt de boot en meestal verdrinken de mensen dan. Ook word er aan mensensmokkel gedaan dan betalen mensen veel geld aan mensen die hun naar een andere plek brengen, ze weten dan niet waar ze naartoe worden gebracht. Dan zitten ze met veel mensen bijvoorbeeld in een vrachtwagen. Dan is er nog een manier om te vluchten. Dat is lopen, dan lopen mensen ergens naartoe in

de hoop dat ze het daar beter krijgen.

Hoe leven vluchtelingen?

De meeste vluchtelingen wonen in een permanent huis. Permanent betekend blijvend.

Een permanent huis is van steen of van hout. Het is gebouwd om er vele jaren in te wonen.

Veel mensen wonen hun hele leven in dezelfde huis. Soms verhuizen ze als het gezin grote wordt. Als mensen een nieuwe baan krijgen en de afstand naar het werk te groot is, verhuizen ze meestal ook. In hun nieuwe woonplaats huren of kopen ze dan weer een permanent huis. Maar er zijn ook mensen die nooit lang op dezelfde plaats wonen.

Door Marten

BANG...

Ik ben bang
Bang om terug te gaan
Naar mijn eigen land
Mijn grootse angst

Ik huil,
Straks moet ik terug
Terug naar mijn land
Waar ik bang voor ben

Ik wil hier blijven
Waarom begrijpen ze dat niet
In mijn land ben ik niet veilig
In mijn land ben ik bang

Ik wacht op de mensen
Die mij vertellen kunnen
Dat ik hier mag blijven
Maar misschien komen die er nooit

Door Corrien

WIST JE DAT...

...groep acht van De Welle in Koudum de opdrachten erg leuk vonden om te doen. Dit is ook wel te zien aan deze editie van Klasseverhalen.

... deze groep heel erg hun best heeft gedaan veel verschillende stukjes te schrijven.

... ze het een erg leuk project vonden en er veel van hebben geleerd.

ALS JE IN EEN AZC WOONT

Als je in het AZC woont, moet je een keer in de week stempelen. Dat is bij de vreemdelingenpolitie, die net als de 'gewone' politie ook een gebouw op het terrein heeft. Je hoort dan hoe ver het staat met de procedure (onderzoek naar je vluchtverhaal).

In een asielzoekerscentrum vragen de mensen of ze in het land willen blijven. In het asielzoekerscentrum kunnen ze ook computeren. Er is ook een bieb. Daar kunnen ze boeken, video's en kranten uit hun eigen land lenen. In een A.Z.C. kunnen ze zelf ook werken voor een klein beetje geld. Een Asielzoekerscentrum is eigenlijk een dorp op zich. Er staan huisjes, er is een winkel en vaak ook een school. Overall lopen mensen en spelen kinderen. Omdat mensen vanuit de hele wereld asiel aanvragen in Nederland worden er heel veel verschillende talen gesproken.

Er zit een basisschool voor de kinderen van 4 tot 12 jaar. En onder de 4 jaar gaan de kinderen naar de crèche. Voor als de moeder of vader weg moeten dan kunnen de kinderen naar de crèche. De kinderen boven de 12 jaar gaan ze naar een andere school.

In 1 gebouw zitten verschillende diensten. Zo zit er de beveiliging, de vreemdelinge politie. Er is ook een dokter om de mensen te helpen. Je zou dus kunnen zeggen dat het een gemeentehuis in het klein is. De ruimte is klein maar elk met een bepaalde functie. Het gebouw bestaat uit verschillende kantoren.

Door Daniëlle

SPORTEN

Gelukkig dat de vluchtelingen ook sporten, want dan vergeten ze misschien hun verdriet en pijn. Ik hoop dat ze in Nederland mogen blijven want dan hoeven ze niet meer naar de oorlog toe, want dat kan gewoon niet.

Door Sven



Gemaakt door Rinse en Remco

POLITIEK

Door de politiek in andere landen zijn er ook veel mensen gevlucht. Kijk maar naar Afghanistan. Daar werd in 1996 de Taliban de baas.

Ze waren streng moslims. En er kwamen ook meer regels. De vrouwen moesten hoofddoeken dragen. De straffen werden erger. Vrouwen mochten niet meer naar school. En moesten thuis blijven.

Afghanistan, de Taliban en al-Qaeda werden zulke goeie vrienden dat ze na de aanslagen op 11 september Bin Laden verstoep hielden. Zo verklaarde de VS aan Afghanistan de oorlog. Door die oorlog zijn er veel mensen naar Nederland gevlucht.

Maar niet alleen in Afghanistan maar ook uit Irak zijn veel mensen gevlucht. Daar was Saddam de baas. Sinds 1970 regeerde Saddam met harde hand. Tegenstanders werden uit de weg geruimd.

Bij de Koerden en tegen buurland Iran werden zelfs chemische wapens

gebruikt. Over het vermoorden van rivalen doet hij niet geheimzinnig. In een interview geeft hij toe de rivalen te vermoorden.

In 2003 beginnen Amerikanen Saddam weer aan te vallen. Na enkele weken strijd is het gedaan met Saddam hij is gevlucht. De meeste mensen juichen en de beelden worden neer gehaald. In december 2003 is hij opgepakt.

Maar ook in Sudan is er een grote oorlog. Ongeveer 20 jaar is er een burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden van Sudan. Tussen de rebellen en de islamitische regering. Deze strijd is beëindigd en de groepen hebben allebei een vredesovereenkomst getekend.

Maar er is nog niet veel veranderd. Het blijft een groot wespennest. En zo zijn er nog meer landen met politieke problemen

Door Jan en Corrien



Afghanistan	Irak	Afrika	Iran
Boksen	Voetbal	Voetbal	Voetbal
paardrijden	Basketbal	Golfen	Boksen
voetbal	zwemmen	atletiek	gewichtheffen

IMAN BALDI (ARMEENS)

Aubergine 2 kg.
 Paprika 1 kg (kleur naar keuze)
 Tomaten 0.5 – 1 kg.
 Ui 2 stuks
 Knoflook 2 – 4 teentjes
 Naar smaak: paprikapoeder, zwarte peper, zout, peterselie en koriander

De aubergines en de paprika schoon maken, in lange repen snijden en in olie bakken.

Uien in stukje snijden en bakken, blokje tomaat toevoegen. Even laten koken.

Aubergine en paprika toevoegen. Kruiden en specerijen naar smaak toevoegen en ca. 5 minuten zachtjes laten sudderen.

Laten afkoelen en koud serveren met warme rijst (eventueel macaroni of aardappelpuree).

Smakelijk eten!

Door Rinse en Remco

GEVLUCHT

Waar moeten we heen?

Er wordt veel geschoten
 In de lucht vliegt een steen
 Vele grenzen zijn gesloten

Daar komen de Amerikanen
 Ze gooien bommen en granaten
 Veel mensen krijgen tranen
 Door de bommen komen gaten

Eindelijk wordt het stil
 De Amerikanen zijn weg
 Een vrouw geeft een gil
 Want haar zoon ligt dood in de heg

Langzaam komt er weer eten
 Vliegtuigen gooien het naar beneden
 Dit willen we nooit meer vergeten
 Eindelijk wordt het zoals het verleden

Deze omgeving wil ik nooit meer zien
 Nooit meer oorlog, we gaan weg
 "vluchten"
 We houden dit gebied voor gezien.
 We gaan weg met een zucht

Door Jan-Eelze en Arjan

**Steun nu! arme mensen in nood,
 koop zilvervliesrijst van Max Hazelnoot.
 Alvast bedankt**

DISCRIMINATIE

Discriminatie in het werk

Voor vluchtelingen is het ook moeilijk om werk te krijgen, sommige vluchtelingen spreken niet goed Nederlands daardoor zal een werkgever eerder voor een Nederlandse jongen kiezen. Ook denken sommige mensen dat buitenlandse mensen een andere cultuur hebben en daardoor andere regels in het werk. Dit is discriminatie....

Discriminatie in het onderwijs

Als je een andere huidskleur of geloof hebt denken sommige kinderen dat je helemaal anders bent, daardoor gaan sommige kinderen andere kinderen pesten. Sommige kinderen denken er zelfs om weg te lopen of misschien nog wel erger, omdat hun geschopt worden of buitengesloten voelen en/of omdat het ouders/verzorgers hun mishandelen.

Door Robert

SMOKKEL

Smokkel naar Nederland

In Nederland komen veel Somaliërs, als doorvoerland of als bestemmingsland. Hierbij worden veel Nederlandse paspoorten gebruikt, toch is het wel triest, als de ouders naar een ander land gaan laten ze hun kinderen vaak achter. Deze kinderen moeten dan naar een weeshuis, of blijven bij andere familie leden.

Het verblijf in Nederland is vaak bedoeld voor een baan of goed onderwijs voor kinderen, als de ouders zonder kinderen naar Nederland gaan sturen ze vaak geld naar hun vadersland zodat hun kinderen ook een beter leven krijgen.

Asielzoekers voorzien van kleding

Drachten -Bij de brand in het AZC te Drachten raakten asielzoekers hun kleding kwijt. De kringloopwinkel hielp ze door een gratis koopavond in te lassen. De kringloopwinkel gaf al jaren spullen weg aan mensen die niet veel geld hebben of in de problemen gaan geraakt.

DOORSTREEP PUZZEL

```

h k v u p s s m o k k e l e n b e d a c l g o l j
w k l r w y c b p j y v c h v r x s d i n x e w v
h a i d t j h o z g s n e c p u p i b o c u m k m
u z e i l a i o u h k e n r u k o y x w w h z b p
n c g s i f n t w x t v d l s l g u j g o k j a j
i o t c r g a r l l n p d n w c t e g w w t s i u
g l u r a h p o l i t i e k r q h u w o m a n z j
d j i i c a a x v h u w i u m m g i u e r u o r t
f m g m i n y v y v p s c j t o r n l r l j v j j
k y j i s i s c k k l y f y l r y a x l y d q g y
w n x n t s r i l z i u c i c l w n k t e b u a u
h f r a e t t a d a c c c b y m k j t j r n r s i
q r q t n a q h v h o m f h t v r p a y n d n y p
k j t i e n o m n x w x k b t p e e j a j c n f w
t m h e e w a r b e i d e r s e u r r k d l i e g
e o o r l o g v p n i d f p j x l i d p w x t q t
a j w l m b r l p c x m l l v j w i x r x o q r r
s b j q o t f u c c l x q k i p a v n f i f r w b
o n l t q n z c l w o t w a q r v f o g x e q j r
v t o i p p e h l s p n e x u i a k r m e x t r f
c q g v f p j t w i e k r i n t w k g i w n k t t
p q a a d t h e h x n f t l x h o r p o k m m c o
r t v x c n e n j z g u u x q s b c e x r a s h u
o w c h o e n n s d q i o e u d t a z p v p c t u
m w h b s l k l e g l t n m z j h p c o c t t p i

```

oorlog vluchtelingen azc arbeiders afghanistaan
 irak iran china afrika politiek
 verdriet cultuur geweld ras discriminatie
 racisten vluchten boot liften auto
 lopen vliegtuig smokkelen verschillen

Gemaakt door Robert

De temperaturen in Azië zijn gemiddeld 27 graden dus lekker warm.

VERBLIJFSVERGUNNING

Je kunt een verblijfsvergunning aanvragen bij de vreemdelingen politie. Je dient dit aanvragen binnen 3 dagen naar aankomst in Nederland. Indien je afkomstig bent uit de EU dan is het waarschijnlijk geen enkel probleem om je verblijfsvergunning te krijgen. Ben je afkomstig uit een ander land dan is het niet zo eenvoudig om je verblijfsvergunning te krijgen. Je hebt 6 maanden de tijd om een baan te vinden, voordat er een besluit genomen wordt over je aanvraag tot je verblijfsvergunning. Bij de vreemdelingen politie zal er gevraagd worden naar je paspoort, je geboorte akte, foto's en indien van toepassing je huwelijks akte en werkgeverscontract. Dezelfde documenten dienen te worden meegebracht voor alle familie leden die de aanvraag doen. Je dient een verklaring in te dienen van een eventueel crimineelverleden.



dit zijn enkele RZC's er zijn nog vééél meer!

Asielaanvragen 2004		
1. Irak	1.043	(10,7%)
2. Onbekend	889	(9,1%)
3. Somalië	792	(8,1%)
4. Afghanistan	688	(7,0%)
5. Iran	450	(4,6%)
6. Burundi	405	(4,1%)
7. Joegoslavië	395	(4,0%)
8. Turkije	338	(3,5%)
9. China	265	(2,7%)
10. Soedan	265	(2,6%)
Overig	4.262	(43,6%)
Totaal	9.782	(100%)

CULTUREN

Steeds meer culturen en tradities in Nederland. In Nederland hebben veel vluchtelingen zich gevestigd. Daardoor zijn er verschillende tradities en culturen gekomen. Hier een paar feesten:

Ramadan: in de maand ramadan eten moslims overdag niet, om zelf te voelen om geen eten te hebben.

Chanoeka: een lichtfeest waarop joden vieren dat de tempel opnieuw werd ingewijd.

Feest van de tand: op Sri Lanka wordt ieder jaar een optocht gehouden met kistjes waarin een tand van Boedha zou zitten.

En deze feesten worden er in Nederland bijna allemaal gevierd. En nu nog een cultuur:

In sommige landen worden kinderen uitgehuwelijkt. Dan bepalen de ouders met wie het kind gaat trouwen, vaak al op een jonge leeftijd.

Door Cilia en Christa



Een leuke groep redacteurs hebben zich ingezet voor deze editie van Klasseverhalen

Deze editie is gemaakt door

Rutger Kramer
Casper van der Veen
Robert Peterson

Remco Klein
Arjan Stokman
Wiljan Louwsma

Sjors Melchers
Sven Jelsma
Marten Bergsma

Jan Eelze Pries
Geart Ludema
Danielle Zwerver

Antje de Lange
Rinse Pruiksmā
Corrien Zonderland

Cilia Ludema
Christa de Lange

KlasseVerhalen is een project van



Vluchtelingenwerk Fryslân gemaakt door Terp 10 Communicatie.