

KlasseVerhalen

OBS De Oudvaart Sneek

24 april 2006

IN DEZE EDITIE:

- Interview met vluchtelingen
- Strip
- Recept
- De grootste AZC's

WIE ZIJN DE KOERDEN

De koerden zijn een volk. In noord-Irak wonen veel Koerden. Ze vluchten weg, omdat ze bang zijn voor de oorlog.

Er zijn er al ongeveer 500.000 Koerden uit de steden in Noord-Irak gevlucht. De meeste vluchtelingen wonen nu nog bij familie op het platteland.

Ongeveer 50.000 vluchtelingen zitten in tenten of verschuilen zich in de bergen.

MEESTER HANS FABER

Naam: Hans Faber

Wat vind u van vluchtelingen: Heel triest maar als het goed is in dat land moeten ze wel weer terug naar hun eigen land.

Waarom? Nou de mensen wonen ergens op een lekker plekje en er komt ruzie, oorlog, leefomstandigheden of ze zijn het niet eens met de regering.

Vind u het erg dat ze in ons land komen: Nee maar er moeten niet te veel komen want anders wordt het land te vol.

Denkt u dat de meeste vluchtelingen naar Nederland vlucht: Wel veel want hier is vrede. Ze gaan niet naar een land waar oorlog is.

Als u een goed idee mocht in brengen

HET LEVEN IN EEN VLUCHTELINGKAMP

Als je bij een vluchtelingen kamp aankomt, moet je je eerst bij aanmelden bij de administratie. Dan moet je je naam, woonplaats en leeftijd vertellen. Ook moet je vertellen waarom je bent dan gevlucht bent. Dan krijg je een soort paspoort een vluchtelingenkaart. Niet iedereen wordt toegelaten, bijvoorbeeld niet als je oorlogsmisdaden hebt gepleegd. Na de registratie moet je naar een kliniek, daar wordt je onderzocht door een buitenlandse onderzoeker/ dokter. De moeder krijgt de gezondheidskaart mee. Op de kaart staan dingen zoals:

- Hoe gezond je bent
- Ziektes en inentingen die je hebt gehad

- Er wordt ook bij gehouden of je wel hard genoeg groeit

Voedsel

In sommige kampen is niet genoeg voedsel. Vooral als heel veel mensen op de vlucht slaan. Op tv zie je vaak beelden van het gedrang bij het uitdelen van voedsel

Redenen om te vluchten

- Omdat er veel armoede is
- Omdat er burgeroorlog was
- Omdat er kinderen in de oorlog moeten vechten
- Omdat er veel mensen dood gaan in de oorlog
- Omdat er weinig eten is



Dit zijn Pieternel, Ruben en Astrid

WIST JE DAT...

...een aantal kinderen van groep acht van De Oudvaart in Sneek geheel zelfstandig afspraken hebben gemaakt om een interview af te nemen bij AZC Dokkum. Hiervan is ook een film gemaakt.

...Het recept in deze krant is uitgetoetst door de hele klas. De meningen van de smaak waren er uiteenlopend.

...Groep 8 van De Oudvaart een levendige klas is.





Dit zijn een paar asielzoekerscentra

1. Schijndel
2. Amsterdam
3. Vught
4. Rosmalen
5. Aalden
6. Aalten
7. Alkmaar
8. Almelo
9. Alpen aan de Rijn
10. Arnhem
11. Amersfoort
12. Ziezikzee
13. Malden
14. Baexem
15. Bellingwolde
16. Brussen

Info AZC's

Er zijn ongeveer 55.000 asielzoekers in Nederland, verdeeld over meer dan 70 asielzoekerscentra, ongeveer 10 opvangcentra en 3 aanmeldcentra.

Afkomstig uit Irak

Soort gerecht : hoofdgerecht

Aantal pers: 4, Aantal minuten: 20

Ingrediënten:

1 pitabroodje, verkruimeld 2 eetlepels amandelschaafsel stukje knoflook, uitgeknepen 1 theelepel komijnzaad 1 eetlepel olijfolie literblikje kikkererwten stukje courgette 2 lente-uitjes harissa citroensap

Bereidingswijze:

Broodkruimels, amandelschaafsel, knoflook en komijnzaad zachtjes knapperig bakken in olijfolie. Aan kikkererwten en vocht 1 dl water toevoegen. Aan de kook brengen en 3 minuten laten pruttelen met stukjes courgette en grof gesneden uitjes. Aan tafel eerst harissa en citroensap naar smaak door de soep roeren. Dan de gebakken kruimels erover strooien.

Door Sander A, Hester en Anouk



De armen zijn ziek dus geef ze 1 piek

Stort wat geld dan ben je een held

Je weet hoe het moet dus doe het dan goed



v	l	u	c	h	t	e	l	i	n	g	e	n	v	i
a	s	n	e	t	t	e	z	t	i	u	t	l	n	k
z	m	b	d	o	u	a	n	e	t	e	i	b	r	p
c	o	l	o	t	a	a	l	e	r	e	u	v	o	a
c	k	v	a	o	*	s	n	r	g	r	s	r	o	s
o	k	w	e	*	t	t	o	t	g	i	*	a	r	p
n	e	f	d	*	e	r	u	e	v	t	a	c	l	o
t	l	v	a	n	i	i	r	e	t	a	n	h	o	o
a	a	*	k	s	g	i	r	r	g	v	g	t	g	r
i	a	e	t	*	n	d	a	e	r	e	s	w	k	t
n	r	e	r	g	r	n	w	u	h	r	t	a	a	a
e	n	*	t	i	e	e	i	r	k	d	l	g	m	a
r	l	e	e	n	l	g	*	a	v	o	v	e	p	r
e	s	t	*	d	h	u	i	s	u	n	k	n	n	m
t	e	m	i	g	r	e	r	e	n	k	h	u	l	p



WONEN MET Z'N 8EN

Interview met familie: Nexhatberischa

De familie is vrij tevreden met wat ze hebben maar vinden het niet leuk dat ze zo weinig privacy hebben. Ze wonen ook met z'n 8 en in een kleine woning. Ze wonen al 2.5 jaar in Dokkum en zo'n 8 jaar in Nederland. Ze zijn illegaal gevlucht en hebben nog geen verblijfsvergunning. Ze moeten elke woensdag een stempel halen anders krijgen ze een boete. Ze zijn gevlucht uit Kosovo omdat alles was slecht in hun land ze hadden ook geen en geen werk en de politie daar sloeg onschuldige mensen gewoon neer. De familie bestaat uit 4 personen, vader, moeder, zoon van 11 en een dochter van 14. De kinderen zitten daar op school om noodzakelijk Nederlands te leren voor het voortgezet onderwijs.

AZC Dokkum waar deze familie leeft bestaat al 10 jaar. Er wonen ongeveer 600 bewoners en er zijn 40 tot 45 nationaliteiten. De grootste groep bestaat uit Irak en Iran. Wij zijn vriendelijk geholpen door Ytsje Keekstra. Ze werkt er nu 12 jaar, ze vind het alleen niet erg leuk maar doet het voor het geld.

Gemaakt door: Kimberly de Bruijn Marije Jansma en Marcel Feenstra.



UITSLAGEN INBURGERINGSTEST

Ronde	inbouw
1	
2	
3	
4	
5	
6	

1	Kucilla, Kelly, Anouk, Daar, Ruben en	4.7	4.0	4.7	6.1
2	Wasson, Tom, Marcel, Frank, Myrthe	3.6	3.3	4.0	3.4
3	Pezonnet, Adhik, Jansma, Jansma, Jansma	3.4	3.2	3.6	3.2
4	Jansma, Jansma, Jansma, Jansma, Jansma	4.0	4.5	4.4	3.2
5	Melle, Mar, Marjke, Mar, Marjke	4.6	4.9	3.7	3.4
6	Jansma, Jansma, Jansma, Jansma, Jansma	3.6	4.0	3.4	3.6
	Juf Kim 6.1				
	meester 6.1				

KAMER INRICHTEN

De leerlingen kregen de opdracht deze kamer in te delen voor een gezin met vier personen. Niet alle meubeld passen, dus waar kies je dan voor?

Enkele reacties waren

- er zijn niet genoeg bedden, maar er

kan ook wel iemand op de bank slapen - ik zet er geen stoelen in en eettafel, ant je kunt ook wel op de bank eten - ik zet de televisie op de kast, dat scheelt weer ruimte

Hieronder twee voorbeelden van ingerichte kamers.



VOETBAL IS FAVORIET

Wij hebben even onderzocht wat mensen in vluchtelingenlanden voor sport doen.

Hier hebben wij even een lijstje van vluchtelingenlanden
En hun favoriete sport:

In Irak is de favoriete sport: Voetbal.

In Iran zijn de favoriete sporten: Boksen en Gewichtheffen.

In Pakistan zijn de favoriete sporten: Hockey en cricket.

In Roemenië is de favoriete sport: Voetbal.

In Zambia is de favoriete sport : Voetbal.

En in Nigeria is de favoriete sport: Voetbal.

Uit dit onderzoek blijkt dus dat voetbal de aantrekkelijkste sport is in vluchtelingenlanden. Dat is ook wel logisch want als je voetball heb je alleen maar een bal nodig, en twee paaltjes.

GOLFOORLOG

De Golfoorlog is uitgebroken op 17 januari in het jaar 1991. De oorlog was tussen Irak, de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, Saoedi-Arabië, Egypte en Syrië. De oorlog kwam tot stand doordat Irak, onder leiding van Saddam Hoessein, geen einde wilde maken aan de bezetting van Koeweit.

Op 2 augustus in het jaar 1990 bezette Irak het buurland Koeweit, omdat Irak dacht dat de oliepolitiek van Koeweit slecht zou zijn voor de Irakese economie.

Koeweit had een erg hoge olie productie, waardoor de aardolie prijzen onder hoge druk stonden.

Ook beschuldigde Irak Koeweit dat het al jarenlang olie te stelen uit het Roemajla-olieveld, dit olieveld ligt aan de grens tussen de beide landen.

De blanke soort, heeft het hoogste woord

Het donkere ras woont in een plas

Ze hebben geen huis, nee, geen eigen thuis!

Een aantal vluchtelingenlanden zijn:

Irak
Iran
Roemenië
Zambia
Nigeria

Je zou het bijna niet verwachten maar in die landen word ook

Wel veel gesport:

Voetbal
Boksen
Gewichtheffen
Hockey
Cricket



De complete redactie van OBS De Oudvaart

Deze editie is gemaakt door

Jelmar Dikkerboom
Pieter Oden
Jasmijn van Dijk
Astrid Haven
Jurrian Bosma
Sander Kaandorp
Darwin van den Burg
Tim Posthuma
Frank v.d. Kooy
Marcel Feenstra
Myrthe Postma
Hester Druiff
Allard Huitema
Ruben Spijkstra
Daan Stoel
Kelly Smaak
Lucille de Roos

Anouk van Omme
Kimberly de Bruijn
Esther Kooistra
Annalie van der Meer
José van Bachum
Lorena Koolen
Linda Bouma
Melle Poelsma
Nico Lochorn
Iris de Jong
Maaïke Hobma
Marijke Abma
Dyanthe Brouwer
GinO Smaak!
Allard Gorter
Marije Jansma
Sander Abma
Rosan Leemhorst

KlasseVerhalen is een project van



Vluchtelingenwerk
Fryslân gemaakt
door Terp 10
Communicatie.