

KlasseVerhalen

't Tweespan - Drachten

jaargang 1

maart 2006

IN DEZE EDITIE:

- Juf A.Z.C school
- Nasrien
- VluchtelingenWerk
- Slakken eten

LEERLINGEN A.Z.C IN GESPREK

Drachten: Basisschool 't Tweespan is naar de A.Z.C school afgereisd om een aantal leerlingen te interviewen.

vraag1: waarom ben je hier gekomen?
antwoord: omdat er oorlog was.

vraag2: hoe ben je hier gekomen?
antwoord: met de auto of de trein.

vraag3: uit welk land kom je?
antwoord: Afghanistan, Azarbadzjan, Armenië, Algerije, Duitsland en

Kirgizië.

vraag4: welk eten vond je lekker in jou land?

antwoord: tolma=soep.

vraag5: Welke dieren leven daar?
antwoord: slangen, honden, katten, insecten, schapen, koeien en paarden.

vraag6: vindt je deze school leuk? ja.

vraag7: vind je Nederlands moeilijk? (antwoord een beetje).

vraag8: wat voor taal sprak je in je eigen land? (antwoord: Afghaans, Armeens.

vraag9: wil je misschien een paar woordjes zeggen? (antwoord: barref=hoi.

vraag10: heb je ook een eigen geloof? god.

**Dit interview is afgenomen door :
Donny en Jordan**



Kinderen van de A.Z.C school worden ondervraagd door Donny en Jordan (foto: C. Postma)

HET A.Z.C IS EIGENLIJK EEN KLEIN DORPJE

Leeuwarden- Het AZC is eigenlijk een klein dorpje, maar er wonen mensen uit andere landen.

Ze wonen met zijn zessen of negenen in 1 huisje.

De mensen komen meestal uit China, Irak, Afrika, Iran, Israël of Afghanistan. De mensen mogen gaan en staan waar ze willen, maar ze moeten op dinsdag in het AZC zijn, om hun huis schoon te maken.

Als ze er op dinsdag niet zijn moeten

ze boete betalen.

Voor het AZC moeten ze 15 en van de politie 50 euro boete betalen. Van het AZC zelf krijgen ze 42,3 euro per week. Ze moeten in het huisje zelf koken. In een 6 persoons huisje is een woonkamer, 2 slaapkamers en een mini-keuken. Als je in een 9 persoons huisje woont heb je nog een slaapkamer. Ze leven er niet luxe maar ook niet als gevangenen.

Marrit, Ludjo, Annet en Elske.

ELFJES

Drachten

Oorlog
Niet leuk
Veel mensen vluchten
Ze hebben vaak honger
Erg

Casper

Geloven
Veel geloven
Elke dag bidden
Zondag naar heilige plek
Bidden

Sabastian

WAAROM VLUCHTEN

Drachten -

Mensen vluchten om een speciale reden.

Meestal omdat er oorlog is of als er een ernstige ziekte heerst waar mensen aan dood kunnen gaan. Of er zijn aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, lawines, sneeuwstormen, overstromingen, hongernood of andere rampen.

Soms is de moeder of vader met de kinderen naar een ander land gevlucht soms is 1 van de ouders gesneuveld in de strijd of allebei de ouders.

Het kan ook zijn dat de vader in het leger zit.

Jacinta maakte ook een elfje over het onderwerp vluchtelingen.

Vluchtelingen.

Veel gevaar.

Heel veel vluchtelingen.

Vluchten uit hun eigen land.

Erg.

Door Jacinta

JONG GEVLUCHT

Dit zijn enkele voorbeelden van jonge kinderen zonder ouders uit het buitenland.

Samuel: 15 jaar elke dag en nacht studeert hij om dokter te worden. op zijn tiende, besliste hij dat toen zijn ouders vermoord werden, was hij alleen.

Maja: uit vukovar 13 jaar. ze vind het moeilijk om haar angsten te beschrijven.

Ivan: een jongen die al 2 auto's heeft gestolen. hij zit aan de drugs, hij verbergt een wapen.

Rosa: 11 jaar. ze gaat niet meer naar school omdat, dat ze haar moeder helpt om naar de dokter te gaan. alleen rosa begrijpt De dokter.

Geschreven door:

JUF A.Z.C SCHOOL LEGT VERSCHILLEN UIT

Drachten - De juf van groep 3,4,5

Vraag 1: gaat het leren ook anders?

Antwoord: het gaat langzamer omdat ze de Nederlandse taal niet goed kennen.

Vraag 2: waar komen de meeste leerlingen vandaan?

Antwoord: Rusland, Kongo, Afrika, Armenië, Afghanistan



De juf van de A.Z.C school beantwoordt vragen voor KlasseVerhalen (foto: C. Postma)

Vraag 3: wat voor vakken leren ze hier?

Antwoord: het zelfde als op gewone scholen

Vraag 4: kunnen kinderen dyslexie hebben?

Antwoord: ja maar daar komen ze wat later achter dan op gewone scholen

Vraag 5: hebben kinderen ook een eigen geloof?

Antwoord: ja de meeste zijn moslim en christenen

23 MILJOEN VLUCHTELIJNGEN OPGEVANGEN

Bij rampen en oorlogen slaan mensen uit angst voor hun leven hals over kop op de vlucht. Naar schatting zijn er vandaag ongeveer 23 miljoen vluchtelingen in de wereld. Nog eens ruim zoveel mensen zijn in het eigen land op de vlucht.

De meeste van hen zijn vrouwen, kinderen en ouderen.

De Internationale Federatie ondersteunt de opvang van vluchtelingen in gebieden waar geen conflicten zijn. De afgelopen jaren hebben de Internationale Federatie en de diverse Rode Kruisverenigingen in tientallen landen te hulp moeten schieten. In samenwerking met de Rode Kruisvrijwilligers zorgen zij voor onderdak, medische verzorging, zuiver drinkwater en voedsel.

Door: Julie



SLAKKEN ETEN

Vluchtelingen eten anders dan wij Nederlanders. Zij eten bijvoorbeeld slakken en wij eten boerenkool met worst.

Irak heeft rare recepten vinden wij Nederlanders net als andere landen. Zij zeggen dat wij mensen lijken op mensen die kaas eten en op klompen lopen, want zo zien andere landen ons. Wij zien ze anders en dat ze anders eten bijvoorbeeld dit rare gerecht uit de oven de naam is: eieren met yoghurt.

Sander Hendriksen



In een A.Z.C heb je geen luxe keuken.

GEDICHTEN OVER VLUCHTELINGEN

Vluchten

Ze kwamen uit een ver land.
Samen hadden ze een hechte band.
Veel kleren hadden ze niet mee
genomen.
Ze waren arm in een ander land
gekomen.

Vluchten wilden ze liever niet,
Maar in hun land was vee verdriet.
Er was erge oorlog in hun straat.
Ze moesten nu weg en niet al te laat.

Nu zijn ze blij en vrij.

Door: Heleen alves.

Vluchtelingen...

ze vertrekken uit hun land.
door oorlog of door politiek.
ze lopen over steen en zand.
ze krijgen heel veel kritiek.

ze komen bij een land aan.
ministers beslissen of ze mogen blij-
ven of niet.
soms mogen ze blijven soms moeten
ze gaan.

sommigen zijn blij en anderen heb-
ben verdriet.

Door: Joyce bosman.



Mensen vluchten uit allemaal verre landen, om verschillende redenen.

GEZONDHEIDSZORG OP LAAG PEIL

De gezondheidszorg staat, o.a. door de burgeroorlog, op een laag peil. In 1990 1 dokter per 10.000 inwoners. Dit komt mede omdat er in het gehele land maar slecht 45 ziekenhuizen aanwezig zijn. De zuigelingensterfte is tenminste 159 per 1000 levendgeborenen, maar ook zwangere vrouwen lopen een groot risico. Door al deze facetten is de gemiddelde levensverwachting schrikbarend laag, De mannen hebben een iets hogere levensverwachting dan de vrouw, maar gemiddeld is het 45 jaar.

Door: Marrit en Ludjo.

WAT IS VON

Vluchtelingen-Organisaties Nederland is de landelijke belangenbehartiger van vluchtelingen in Nederland.

Meer dan 400 organisaties van vluchtelingen hebben hun krachten in **VON** gebundeld.

VON spreekt namens de vluchtelingen in Nederland tot de overheid, in het bij wet geregelde Landelijke Overheid Minderheden.

Daarnaast geeft **VON** op vele fronten invulling aan haar rol van belangenbehartiger en spreekbuis.

VON zet zich in voor een samenleving die de mensenrechten op waarde schat.

Vluchtelingen worden op een rechtvaardige en humane manier opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren.

VON bestaat 1985. Het is een stichting die naast een bureau en een bestuur een raad van aangesloten organisaties kent.

Door: Niek.

EEN RAAR SPEL

Elske heeft wel eens gehoord van een spel uit Mongolië. De naam was te moeilijk om te onthouden.

Dit is een beetje een raar spel. Je hebt 2 muren 8meter hoog hangt een ring en bij de andere muur ook.

En je hebt een rubberen bal en 2 partijen. Je moet proberen de bal door de ring zien te krijgen. Wie verliest wordt onthoofd.

Op die muren staan tekeningen van mensen die onthoofd worden.

Of dode mensen, meestal worden er ook mensen opgeschilderd die kijken.

Door: Elske

Buiten ziet het er lekker warm uit, maar de temperatuur is nog onder nul.

VLUCHTELINGENWERK

Drachten -

Vluchtelingenwerk Nederland heeft afdeling in Friesland. In deze provincie zijn bijna 300 mensen die vluchtelingen Helpen ingewikkelde formulieren in te vullen, en te lezen wat er in moeilijke brieven staat.

Heel belangrijk is ook dat mensen zich aan passen in het land waar ze komen te wonen. dan is het belangrijk dat mensen zich een beetje thuis voelen. als vluchteling ken je de taal niet en bijna alles is anders in dit land. Daarom helpt vluchtelingenwerk

deze mensen anders reden ze het hier niet. En ze zoeken ook opvang en school voor kinderen die gevlucht zijn.

Verhaal van een kind

Hawa: ik was bang heel erg bang ik weet dit nog:

Ik woonde in een hutje voor mezelf in een vluchtelingen kamp
In darfur. nachts klonken er geweer- schoten.

Vrijdag avond klonken er weer geweer- schoten dorps genoten rende weg voor de mannen met kalasjni-

kovs op paarden en kamelen. Ik begon ook te rennen maar ik was niet snel genoeg.

Vlak buiten het dorp kregen ze mij en een ander meisje te pakken. Ze bonden onze handen vast en verkrachte ons. Voor wie een kind verwacht van haar verkrachter wordt het leven een hel. volgens een populair volks praatje kun je namelijk niet zwanger worden. Maar hawa weet beter. Het gaat nu goed met haar ze was 18 toen ze in verwachting was.

Geschreven door: Denise

NASRIEN HEEFT VEEL MEEGEMAAKT

maandag 13 maart 2006 kwam Nasrien bij ons op school. Ze komt uit Koerdistan en kwam ons daar wat over vertellen.

Koerdistan ligt in Noord-Irak. 1997 kwam ze met haar twee kinderen naar ons land. Ze was toen 37 jaar. Ze was actief in de politiek, ze liep gevaar. Haar man was vermoord. Ze is al een keer terug geweest, maar haar kinderen konden daar niet wenen. Later wil ze zelf wel weer terug. Ze vindt Nederland een mooi land en de mensen aardig, rustig en eerlijk. De taal vindt ze moeilijk, vooral het uitspreken en het maken van zinnen. Ze heeft een cursus gevolgd om het te leren. Thuis praat ze Koerdisch met haar kinderen en de kinderen praten Nederlands met elkaar. Als ze iets in het Koerdisch zegt en de kinderen begrijpen het niet, legt ze het in het Nederlands uit.

Ze is moslim maar ze draagt geen hoofddoekje. Het eten hier vindt ze soms lekker en soms niet. Stampot boerenkool vindt ze erg lekker. Haar kinderen mogen van haar wel varkensvlees eten. Ze wil hier graag werken, maar dat lukt nog niet. Ze was vroeger wiskundelerares.

Door: Heleen en Lana.



Kinderen in Stiens zijn dagen druk geweest met de voorbereiding van KlasseVerhalen.

Deze editie is gemaakt door:

Marrit van Esch
Niek Pultrum
Annet Kremer
Julie Keekstra
Noël Kanhai

Sebastian de Boer
Casper Giezen
Jacinta Terwisscha
Elske van der Pol

Jordan Oosting
Ludjoendro
Osborne

Donny Geertsma

Heleen Alves
Lana Yigitdol

Lars Terwisscha
Sander Hendriksen
Denise Kooistra
Joyce Bosman

KlasseVerhalen is een project van



Vluchtelingenwerk
Fryslân gemaakt
door Terp 10
Communicatie.