

# KlasseVerhalen

OBS de Blinker - Bolsward

jaargang 1

maart 2006

## IN DEZE EDITIE:

- Angela Matewosjan
- Kleding in AVO
- Anti racismedag
- Nederlandse les

## IDA OBBEMA HELPT VLUCHTELINGEN

**BOLSWARD - Ida ik heb gehoord dat u vluchtelingen werk doet.**

**Mogen wij daar een paar vragen over stellen?  
Ja natuurlijk.**

1: hoelang doet u het vluchtelingen werk nu?  
3 en een half jaar.

2:Doet u dit vrijwillig of is het u echte baan?  
Ik doe het vrijwillig.

3:Uit welk land komen de meeste vluchtelingen uit Bolsward?  
De meeste families komen hier uit China.

4:Wat doet u zowel?  
Mensen begeleiden en te proberen hun hier in Nederland te blijven.

5:Is er ook een plek die alleen voor Chinezen zijn?  
Nee er is geen plek voor alleen Chinese families.

6:Is het ook wel eens gebeurt dat er een familie weg moest gaan?  
Ja 1 keer een Joegeslavise familie maar die wou zelf terug.

7:Vind u dat er te veel buitenlanders in Nederland zijn?  
Nee dat vind ik niet.

8:Vindt u dat Salomon Kalou voorrang mag krijgen op een Nederlands paspoort?  
Nee dat vind ik niet.

Door :Jody&Ziwen en Sevgi.



Narges Kazimi poseert met Arend, Nick en Jens

## NARGES KAZIMI IS GEVLUCHT

**BOLSWARD - Narges woonde in Afghanistan en nu in Nederland. Ze is niet weggegaan maar haar vader.**

Ze moest nog 5 jaar in Afghanistan wonen en de oorlog was er ook nog en ze woont nu in Nederland ze woont hier nu 3½ jaar in Nederland. Haar vader werkt nu in een winkel in Leeuwarden die heet: Frisco. Ze gaat dit jaar op vakantie naar Afghanistan. als de oorlog voorbij is

dan wil ze graag terug naar Afghanistan zegt ze en ze wil ook Nederlands leren maar is te duur wel €1000 per persoon en dat wel heel duur vind ik en dus sparen ze voor het geld en dat gaat niet snel als je met 6 mensen en dat is wel €6000 duizend en dat duurt wel even. Er is nog een beetje oorlog alleen in de dorpen in Afghanistan.

**Door : Arend Hartman, Nick Van Rijswaard, Jens houben**

## T. BOERSMA

*Interview met Teade Boersma*  
Teade werkt al 13 jaar bij A.V.O . Hij doet de inkopen en hij is een beetje begeleiding. Het kortste is dat een asielzoeker er 5 jaar woont. En hij vindt het mooiste dat hij mensen kan helpen. Hij had er ook niet op gerekend dat er zoveel mensen zouden komen. Hij zei dat er 111 mensen wonen. En het mooiste dat hij ooit had beleefd was dat iemand status kreeg. Dat gebeurt niet zo vaak. Zolang hij in het A.V.O werkt, is dit maar 6 keer gebeurd.  
**Door: Ingrid**

---

## ANGELA HEEFT VEEL MEEGEMAAKT IN HAAR LEVEN

**Bolsward**, 21 maart 2006 - *Op vierjarige leeftijd heeft Angela Matewosjan haar ouders en broer verloren bij een huisbrand. Aan gestoken door de politie uit Armenië. Op de dag dat dit gebeurde was Angela jarig.*

De verjaardag werd gevierd bij haar opa en oma. Toen er brand uitbrak hebben de buren Opa, oma en Angela gered uit het brandende huis. Haar ouders en broer konden niet meer gered worden. Verder weet Angela niks meer van die tijd. Haar ouders kunnen het haar ook helaas niet meer vertellen. Dat kunnen haar opa en oma haar gelukkig nog wel. Angela heeft haar buren nooit meer gezien.

Angela voelt zich hier in Nederland heel veilig en wil dan ook niet meer terug naar Armenië. Toen ze met haar opa en oma in Nederland aankwamen moesten ze gelijk ook heel veel inter-

viewen en werd er veel gevraagd. In de tijd mocht de douane een klein meisje niet interviewen, toch deden ze dat. Dat is natuurlijk niet goed.

hele tijd bezig geweest met advocaten en interviews en allemaal andere gebeuren. Ze waren wel 344 uur bezig geweest met al dat gedoe. Aan het einde van de dag kwam de familie doodmoe thuis.



Angela op de foto voor KlasseVerhalen

Nu woont Angela in Witmarsum in het asielzoekerscentrum. Daar vind ze het heel saai. Maar is blij dat ze in Nederland woont. Ze zit op een fijne school genaamd 'de Blinker' in Bolsward. Ze heeft veel vriendinnen. Soms denken de vriendinnen dat ze wat aardiger tegen Angela moet zijn omdat haar

ouders op een vreselijke manier omgekomen zijn.

Wij zijn heel blij dat wij een interview met Angela mochten doen.

**Geschreven door Kiona Anema, Jetske Faber en Roosje van Oorschot**

---

## NEDERLANDSE LES ASIELZOEKERS

We hebben 4 vrouwelijke bewoners geïnterviewd. Deze vrouwen kregen een Nederlandse les van een andere mevrouw, zij deed dit werk vrijwillig. Het Nederlands dat ze krijgen wordt niet officieel door de staat aangeboden, maar is op initiatief van de vrijwilligers.

De vrouwen die daar zaten kwamen uit China Turkije en Syrië. Een van de vrouwen zei het niet waar ze woonden. Deze vrouwen wilde dat er geen onderscheiding tussen hun waren en de Nederlandse. Ze wilden dat hun kinderen vaker met

Nederlandse kinderen in aanraking komen. Ook vroegen ze of er af en toe wat meer activiteiten, konden worden geïoniseerd. Waar Nederlandse kinderen, en de kinderen uit het A.V.O wat meer tot elkaar

komen. De kinderen gaan wel naar school. Maar vervelen zich zodra de school uit is. Ze vermaken zich zelf een beetje met voetbal en basketbal. Ze hopen allemaal op een dag status te krijgen. En niet meer naar hun eigen land toe hoeven!!!

**Door: Angela Klijnstra**



Twee vluchtelingen vertellen hun verhaal

---

## JUF NELLEKE

Nelleke v/d Weg heeft tien jaar bij vluchtelingenwerk gezeten, nu is ze juf. Ze is opgegroeid tussen mensen uit Indonesië, want haar vader was beheerder in dan kamp. Ze vond het ook leuk om met mensen uit een ander cultuur om te gaan. Ze vond het moeilijk om mensen te vertellen dat de regering hun verhaal niet geloofden. De minister besliste. Maar er zijn ook leuke dingen. Want in heel veel landen mogen vaders niet bij de bevalling zijn. Maar hier in Nederland wel. Dus toen heeft ze drie keer een bevalling mee mogen maken. Ze heeft ook niet zulke leuke dingen meegemaakt. Der was een man die heel erg in de war was. Die ging in z'n ondergoed aan de brug hangen. Ze kreeg meer werk als juf. Ze heeft nog wel contact met sommige vluchtelingen die wel/geen status hebben.

**Door: Janine, Marjan en Charlaine**

## ANTI RACISMEDAG

De vragen:

Vraag 1- vind je dat homo's mogen trouwen?

Vraag 2- vind je dat homo's kinderen mogen krijgen of adopteren?

Vraag 3- vind je dat er teveel buitenlanders in Nederland wonen?

Vraag 4- vind je dat ze weg moeten omdat het ons land is?

Vraag 5- vind je dat er gediscrimineerd mag worden?

Vraag 6- zou je een week met een buitenlander/ vluchteling willen ruilen?

Vraag 7- vind je dat vrouwen die van hun geloof, een bourka moeten dragen, dat ook in Nederland mogen doen?

Legenda :

De gekleurde cijfer onder de grafiek staan voor de vragen.

Het 1<sup>e</sup> balkje staat voor JA.

Het 2<sup>e</sup> balkje staat voor NEE.

Het 3<sup>e</sup> balkje staat voor WEET IK NIET.

Dat geldt ook bij de rest van de kleuren.

1 stem staat voor een 1/2 cm.

10 stemmen staat voor 50 %.

20 stemmen staat voor 100 %.

Het interview is gemaakt op 21-03-06 anti racisme dag.

Ook begon op die dag de lente.

**Gemaakt door:**

**Kiona Anema, Jetske Faber & Roosje van Oorschot.**

## MENINGSVRAGEN

vind je dat er Nederlandse soldaten naar uruzgan moeten? vind je dat er teveel asielzoekers zijn?

jetske, jens, jody, Meester slagter

1. ja om te helpen

1. ja om te helpen

1. ja

1. ja als ze moeten helpen wel

2. weet niet

2. ja

2. ja het is ons land

2. nee er kunnen nog veel meer bij

**Door: Kevin en Tim**



De tabel verduidelijkt alle antwoorden over vluchtelingen.

## BEELDEN DIE JE NOOIT VERGEET

Het gaat over mensen die in een kamp in Macedonië woonden "Als ik aan blace terugdenk, dan zie ik z'n woodstock beeld: duizenden mensen, vanuit de verte zou het een popconcert kunnen zijn, je misten alleen muziek. Kwam je echter dichterbij, dan was het de hel. Je zag het, je rook het. Vijftigduizend mensen bevolkt en een stukje niemandsland tussen een rivier en een weg. Ze mochten geen stap veder.

De omstandigheden waren erbarmelijk. Die beelden zal ik noot vergeten, er was geen schoon water, sanitaire voorzieningen ontbraken, tenten waren er niet. De toevloed van vluchtelingen was zo groot die middelen bij lange niet toerijkend waren".



Mensenmassa op weg naar een beter bestaan

Het team van artsen zonder grenzen hadden de handen vol aan het verlenen van noodhulp. Aan de ontheven in Blace Haumann op de medische post zag ik een meisje dat haar ogen stijf dicht hield ze deed haar ogen letterlijk niet meer open ze wilden de ellende niet meer zien. De Kosovanen kregen niet meer dan een paar minuten om hen huis te verlaten ze werden van hun grond verjaagd, met niet meer dan de kleren die ze aan hadden, of als ze geluk hadden wat ze in de snelheid van het moment nog bij elkaar. Ze scheiden mannen en vrouwen met kinderen van elkaar, zij werden apart afgevoerd. Huizen werden vervolgens in brand gestoken alles was gericht op terrorisme. Van 's morgens vroeg tot 's avond laat was Haumann met collega-artsen en verpleegkundigen bezig op de medische post.

Atlantische-verdrags-organisatie in Macedonië meerdere vluchtelingen kampen opgezet in een week vertrok haumann naar het kamp Brazda dit kamp met ongeveer 300000 vluchtelingen was omringd door prikkeldraad geen beweging vrijheid voor de vluchtelingen. Ze moesten in het kamp blijven hier startte artsen zonder grenzen met de opzet van een 24-uurs eerste lijnszorg haumann deed spreek uren en de eerste hulp in een tent voor het gehele kamp doorbij geholpen. Door Albanen spreken tolken en anderen hulpverleners. Vooral de kinderen geneeskunde hadden hier zijn aandoe deze niet zichtbare ellenden was soms pijnloos in de kindertekening terug te vinden.

**Door Jordy en Remy**

# KlasseVerhalen

## Weerbericht

Het is 6 graden.  
Windrichting west.  
Gedeeltelijk bewolkt.

## KLEDINGWINKEL IN DE AVO

### Rondleiding door A.V.O. (algemene vluchtelingen opvang) Witmarsum

We kregen ook een rondleiding. We kwamen eerst in een kamer waar vier vrouwelijke bewoners een



De kleding in AVO

Nederlandse les kregen. Daarna gingen we naar de gezamenlijke woonkamer waar de computerzaal aan vast zit. Voor tien cent kan je een uur computeren, en voor vijf cent kan je bellen en kopiëren.

Er is ook een crèche die een paar keer per week open is. Er is ook een keuken waar iedereen voor zichzelf moet koken en afwassen. Er is ook een sportzaal voor vrouwen dus niet voor mannen.

Er is ook een kledingwinkel maar er zit ook speelgoed bij, je kan voor een kwartje of meer iets kopen.

Wilt u wat kleding kwijt dan kunt u uw spullen of speelgoed kwijt bij het A.V.O., u kunt ook een groen vogelhuisje kopen.

Door: Annet Venema



De vogelhuisjes in AVO

## Een vriendschap

### Vriendjes in flatten moesten weg

Onze Vriendjes moesten op een dag weg en dat was niet leuk.

Toen hebben we geprotesteerd met een optocht met bordjes met namen erop zoals: Stefan en Atca en Ansu en Fode en Belita en Herman naar de burgemeester.

De flatten moesten gesloopt worden maar de Barberientjes flat staat al twee jaar leeg. Dus konden er nog wel mensen in wonen. En misschien de school afmaken en de taal leren. We vonden het jammer dat alle vriendjes weg moesten naar echt en Franeker en zo veel meer plaatsen in Nederland.

Door: Willem en Erik



De flats staan er verlaten bij



Kinderen in Bolsward zijn dagen druk geweest met de voorbereiding van KlasseVerhalen.

### Deze editie is gemaakt door:

Remy Idrizi  
Willem Zijlstra  
Ingrid Sapulette  
Sevgi Guler  
Jody Witteveen  
Arend Hartman  
Jetske Faber  
Charlaine Kingma  
Jens Houben  
Annet Venema  
Marjan Dijkstra

Angela Klijnstra  
Nick van Rijwaard  
Tim van  
Wingaarden  
Janine Benedictus  
Roosje van  
Oorschot  
Jordy de Gooijer  
Ziwen Su  
Kevin Osinga  
Kiona Anema  
Erik Bouma

KlasseVerhalen is een project van



Vluchtelingenwerk  
Fryslân gemaakt  
door Terp 10  
Communicatie.