

# KlasseVerhalen

Daltonbasisschool De Oosterbrink - Boijl

15 maart 2006

IN DEZE EDITIE:

- INTERVIEW MET REINA
- ASIELPROCEDURE
- HOBBELIGE VELDJES
- OORLOG SOEDAN
- MOORDEN BURUNDI



Advertentie door Silvia en Jiske

## AZC IN DRACHTEN TELT 297 MENSEN

Een azc-medewerker vertelt:

**Drachten- Wat voor werk doe je?**

Ik werk bij het azc. Ik kijk of er problemen bij de asielzoekers zijn. Als die er zijn dan probeer ik ze op te lossen

**Waarom doe je dit werk?**

Nou dat was eigenlijk toeval want ik had een opleiding gedaan en toen dacht ik wat voor werk zou ik gaan doen? Toen ben ik bij het azc gaan werken.

**Hoeveel mensen zijn er nu in het centrum?**

Bijna 300, 297 om precies te zijn.

**Is dat een groot verschil ten opzichte van vorig jaar?**

Nee het is precies even veel.

**Uit welk land komen de meeste asielzoekers in het centrum?**

De meeste mensen komen uit Azerbejan en Irak, Afghanistan,.

**Waarom vluchten die mensen uit hun land?**

De mensen vluchten door oorlog, natuurrampen, armoede, en nog veel meer dingen.

Natuurrampen zijn geen reden tot vluchten

**Vluchten alleen de arme mensen of ook de rijke mensen?**

Ze zeggen dat alleen de rijke mensen vluchten maar ik zou het niet weten.

Er gaan vaak geruchten dat alleen

rijke mensen kunnen vluchten, ik weet het niet zeker of dit ook zo is.

**Kan het zijn dat de mensen eerst heel rijk waren en door het vluchten heel arm zijn geworden?**

Dat zou ik niet weten maar als je heel rijk bent en toch geen auto hebt zou het kunnen dat je er voor moet betalen.

**Ben je voor het vluchten of tegen het vluchten?**

Als ik of mijn familie bedreigd zou worden, dan zou ik ook wel vluchten. Dus ja ik voor.

Je moet altijd voor je eigen geluk gaan, veiligheid en gezondheid gaat voor alles.

**Als je een asielzoeker bent en je hebt bijna je studie afgemaakt, je moet nog 1 dag. Maar je moet terug naar je eigen land. Mag je dan je studie afmaken?**

Nou neem maar van mij aan dat dat nooit gebeurt. Iets genuanceerder: Het is treurig dat dit nu speelt met het meisje in Den Haag of zo? Wanneer dit meisje met valse papieren probeert te blijven kan dit simpelweg niet, of ze daadwerkelijk ook eerder wordt uitgezet weet ik niet...

Red. Guus en Wiljan

## ALLEEN OP DE WERELD ZIJN IS NIET LEUK

*Hoe is het om je alleen te voelen, een leerling in groep 8 beschrijft het. alleen voelde.* Op het moment dat ik me alleen op de wereld voelde, was ik net terug van een voetbalwedstrijd. Toen ik thuis kwam waren alle deuren op slot en kon ik er niet in, er was ook niemand thuis. Ik probeerde de deuren open te maken, maar dat lukte niet, ik voelde me hulpeloos. Ik dacht dat er straks wel iemand thuis zou komen. Dat hoopte ik tenminste. Ik hoorde het geluid van, auto's die langs reden en hoorde ook de wind. En de bomen die heen en weer gin-

gen. Op dat moment zag ik verder niets bijzonders. Ik had niks gelezen of gezien ik liep gewoon een beetje te niksen, ik kon echt niets doen, ik was alleen, ik was verlaten zo voelde ik me tenminste. Toen ik na velen minuten, een auto de oprit hoorde oprijden, dacht ik eindelijk ze zijn er. Ik kan naar binnen. Ik denk dat vluchtelingen zich ook wel alleen voelen dat is niet echt leuk. Ik wil dit liever niet nog eens meemaken want het was niet leuk maar ik denk dat ik nog wel eens een keertje zoiets mee zal maken. **Door: Matthijs**

## MENING JOUKE

*Boijl* - Ik vind dat ze de asielzoekers te hard aanpakken en ze moeten wat minder streng zijn en er moeten meer huizen komen voor asielzoekers want het is ook maar een mens want zij hebben ook recht op normaal leven want wij hebben het goed en zij hebben het niet goed.



## WAT GEBEURT ER ALS JE IN DE ASIELPROCEDURE TERECHT KOMT

Hiernaast staat een schema over wat er gebeurt als je gevlucht bent uit een land.

Eerst vraag je asiel aan. Daarna komt er een gesprek. Als dat klaar is krijg je een beoordeling, als dat goed is krijg je een verblijfsvergunning. Wanneer dat niet goed is dan gaan ze kijken of je goede redenen hebt om te blijven. Wanneer dat goed is ga je naar de rechtbank. En als het niet goed is, is het over en moet je terug naar het land van waaruit je gevlucht bent. Als het toch goed was en je bent naar de rechtbank gegaan, praten ze nog een keer met je. Dan bepalen ze of je weg moet gaan of dat je nog een kans krijgt. Als ze vinden dat je nog een kans mocht krijgen begint het verhaal weer opnieuw.

Redactie Jiske en Lieke



## VLUCHTELINGEN DOOR OORLOG IN SOEDAN



Een kind uit Soedan vlucht het land uit voor zijn leven.

Soedan is het grootse land van Afrika. Soedan ligt naast de Rode zee en onder Egypte.

De tijd is anders dan bij ons een voorbeeld: als het bij ons 9.00 uur is dan is het in Soedan 10.00 uur dat is dan een uur later zoiets heet een wereldtijd.

In Soedan is ook jaren lang in burgeroorlog geweest daardoor zijn veel kinderen gevlucht sommige met hun

ouders anderen helemaal alleen. De hoofdstad van Soedan is Khartoem.

Er zijn heel veel inwoners in Soedan wel 37 miljoen. De meeste mensen spreken in Soedan Arabisch. Arabisch is dan ook de offiele landtaal. Soedan heeft drie belangrijke godsdiensten: het Islam, de Animisme en het christendom.

Redactie Marjolein en José

## RECEPT BASTIAAN

Hieronder staat voorbeeld van een Turks bloemkoolgerecht  
Ingrediënten: 1 bloemkool, 4 tot 5 el olijf- of maiskiemolie, sap van 3 citroenen, 1 tl milde paprikapoeder, zout en vers gemalen peper, ½ bosje verse koriander  
1. Verdeel de bloemkool in kleine stukjes. Kook de bloemkool stukjes in 10 minuten gaar.  
2. Doe ze in een vergiet of zeef en laat ze uitlekken en wat afkoelen.  
3. Maak van de olie, het citroensap, het paprikapoeder, wat zout en vers gemalen peper een vinaigrette. Schenk de vinaigrette over de nog lauwwarme bloemkoolroosjes. Laat de vinaigrette minstens een halfuur intrekken.  
4. Pluk de korianderblaadjes van de steeltjes. Hak de koriander blaadjes fijn.  
5. Schep 1 el van het fijn gehakte koriander door de bloemkool-salade.

Eet smakelijk

# REINA WERKT MET ASIELZOEKERS

## Interview met Reina Broersema Is het druk op het asielzoekerscentrum?

Wat bedoel je met druk, nou zijn er veel mensen, er wonen heel veel mensen. In Boyl wonen 800 mensen en dat is heel weids. Iedereen woont in een kleine ruimten. Ze wonen in 6 of 8 persoons unit. Je hebt gezamenlijke units dat kunnen 2-persoons, 3-persoons en 4-persoons units zijn. Als je geluk hebt kom je bij mensen die de zelfde taal spreken.

## Er komt bijvoorbeeld een gezin van 4 en er is een unit van 6 wordt een gezin dan gescheiden

Een gezin wordt niet gescheiden en als er kamers overblijven, komen er anderen bij in. Je moet alles delen behalve je bed.

## In welk asielzoekerscentrum werkt

### A.Z.C'S IN FRIESLAND



Redactie: Marjolein en Jose

## WAT IS WAT

**A.Z.C** : Asielzoekers centrum.

**A.M.A** : Alleenstaande minderjarige asielzoeker.

**I.N.D** : Immigratie- en naturalisatiedienst.

**C.O.A** : Centraal orgaan opvang asielzoekers.

**A.C** : Aanmeldcentrum.

**V.T.U** : Vergunning tot verblijf.

**T.N.V** : Tijdelijke noodvoorziening.

**Unit**: Tijdelijke woonplek voor vluchtelingen of asielzoekers.

**Asielprocedure**: Stap voor stap wat er gebeurt als je bent gevlucht uit een land. Land van herkomst: Land van waaruit je vlucht.

**Verblijfsvergunning**: Vergunning dat je nodig hebt om in een ander land te gaan leven.

Redactie: Lieke.

u. In het a.z.c in Drachten.

## Doe je dat alleen of werk je ook met iemand samen.

Ze werken daar samen.

## Wat voor werk is daar te doen

Er zijn 3 groepen. Je hebt de woonbegeleiders de programmabegeleiders en de casemanagers. De woonbegeleiders zorgen voor de units. De programmabegeleiders regelt de activiteiten die er te doen zijn. De casemanagers doen alles wat met de procedure van de mensen heeft te maken.

## Uit wat voor landen komen de asielzoekers

Om deze tijd komen er veel mensen uit Rusland. Er komen ook mensen uit Irak. En afrika. Er zijn veel asielzoekers met psychische problemen. Er is

een jongen van 15 jaar. Hij heeft een beurs gestolen van een meester. Dat is dom want dan krijg je problemen. En toen is hij betrapt. En zijn vader was daar zo boos over dat hij hem heeft geslagen en niet te zuinig. En daardoor kwamen die psychische problemen.

## Hoe groot is het terrein.

Het is ongeveer 1 hectare groot. Dus dat zijn twee voetbalvelden.

## Kunnen de asielzoekers zich goed bewegen.

Er is een klein voetbalveldje maar dat stelt bijna niks voor.

Er is ook een basketbalpaal.

Er staan ook een paar grote betonnen tafeltennistafels.

Door: Marco en Herwin



Reina poseert voor de foto met interviewers Marco en Herwin



striptekenaars: Sabine en Silvia



striptekenaars: Kimberley, Astrid en Lisa

# KlasseVerhalen

## vluchtelingen puzzel



Door: Guus en Wiljan

**Weer Afghanistan met Erwin**  
De temperaturen verschillen van -25graden tot 46graden. De zon schijnt ruim 2 keer zo lang als in ons land. De neerslag is zo'n 30 tot 70mm per maand. Er zijn stofstormen met een snelheid van 160km/h

## HOBBELIGE VELDJES

De voetbalvelden in krottenwijken. of andere plaatsen waar arme mensen wonen. betstaat alleen maar uit zandveldjes en hobbelige velden, maar toch zie je dat daar toch echt geweldige voetballers vandaan komen. Een paar voorbeelden. Maradona: Argentijn. Pele: Braziliaan. Ronaldinho: Braziliaan. Crespo: Argentijn. Dat zijn ook hele goeie voetballers. Waarom trainen die voetballers zo goed in arme landen op die zand en hobbelige veldjes. Dat komt omdat ze weinig geld hebben. Dat kleine beetje geld stoppen de ouders in het voetbal van hun kind. En als dat kind bij een vereniging voetballt, ontdekt wordt kan hij profvoetballer worden. En als hij dat is kan hij zijn gezin makkelijk onderhouden. **Redactie: Dedmer**

## MOORDEN BURUNDI

De Pygmeeën waren de eerste bewoners van Burundi. Later kwamen de Hutu's naar het gebied en in de 16<sup>e</sup> eeuw kwam ook het Tutsi volk. Toen Burundi in 1962 zelfstandig werd, kregen de tutsi's meer macht. De Hutu's waren het er niet mee eens en werden steeds ontevredener. Daarom kwamen ze in van de opstand. Het werd een bloederige oorlog. Een Hutu, Melchior Ndadaye, won in 1991 de eerste presidentsverkiezingen in het land. Maar hij werd in 1993 vermoord. Door de aanslag werden de ruzies weer erger. In de oorlog werden weer tienduizenden Hutu's en Tutsi's vermoordt. Hutu-rebellen, die plunderend door het land trokken, dwongen de mensen om aan hen voedsel te geven. De Tutsi-regering beschuldigde deze mensen van samenwerking met de rebellen. President Buyoya bracht het volk naar kampen zodat zij de rebellen niet meer konden helpen. Weer honderdduizenden Burundezen verlieten hun land. De Hutu's en de Tutsi's willen allebei een president van hun eigen volk. Om dit probleem op te lossen mogen ze nu om de beurt een regerings hoofd geven. Helemaal vrede is het nooit geworden. **Redactie: Astrid, Lisa, Kimberley**



De Kinderen van de Oosterbrink zijn dagen druk geweest met KlasseVerhalen.

### Deze editie is gemaakt door:

Astrid Bruursema  
Lisa Bergsma  
Lieke Klijnsma  
Matthijs de Jonge  
Jouke de Jong  
Bastiaan Russchen  
Jose de Vries  
Kimberley van Oort  
Sabine Spijkers

Erwin Boekhoudt  
Dedmer Kraakman  
Wiljan Veening  
Jiske Dassn  
Herwin Marks  
Marco Asma  
Marjolein Reinbergen  
Silvia van den Berg  
Guus de Wit  
Danielle van Peer

KlasseVerhalen is een project van



Vluchtelingenwerk  
Fryslân gemaakt door  
Terp 10  
Communicatie.