

KlasseVerhalen

CBS Eben Haezer - Menaldum jaargang 1 21 April 2006

IN DEZE EDITIE:

- Wat is discriminatie
- Beschrijving 5 geloven
- Lesgeven op een AZC
- Leren op een AZC

WAT IS DISCRIMINATIE?

Discriminatie kan ontstaan doordat:

- hij of zij een andere huidskleur
- hij of zij man of vrouw is.
- hij of zij vrachtwagenchauffeur of minister is.
- hij of zij oud of juist jong is.
- hij of zij een handicap heeft.
- hij of zij uit een ander land komt.
- hij op jongens of zij op meisjes valt.
- hij of zij moslim of katholiek is.

Als je iemand discrimineert om zijn of haar ras dan noem je dat

racisme. Veel mensen gebruiken in plaats van het woord 'discriminatie' het woord 'racisme'. Wij gebruiken het woord 'discriminatie'. Racisme komt jammer genoeg heel vaak voor.

Wat is discriminatie eigenlijk?

Goeie vraag. Maar wij weten er een antwoord op. Discriminatie is bijvoorbeeld als Balkenende zou zeggen dat de zwarte mensen niet naar school mogen. Of dat zwarte mensen niet bij een Nederlandse sportclub mogen.

Wij hebben er een voorbeeld van: "Erkan, een Turkse jongen, wil bij een voetbalvereniging voetballen. Als hij zich wil inschrijven zegt de trainer dat hij niet mag meedoen.

Hij moet maar bij een Turkse voetbalvereniging voetballen.

Bij de voetbalvereniging voetballen alleen witte Nederlandse jongens.

Met andere woorden is discriminatie iemand achterstellen om het ras of huidskleur.

Het is niet alleen discrimineren. Het is ook aanvallen of uitschelden.



Cartoon

SUZY KORA HEEFT VERBLIJFSVERGUNNING

Hoe het is om gevlucht te zijn...

Wij hebben Suzy Kora geïnterviewd, omdat zij gevlucht is uit Irak. Zij heeft bij ons op school gezeten. Ze is nu naar Almere verhuisd omdat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen voor drie jaar. Maar nu sinds kort een verblijfsvergunning voor altijd. Het is nu acht jaar geleden dat ze zijn gevlucht, nu is ze elf jaar. Ze heeft hier in Nederland ook een zusje gekregen. Suzy en haar familie zijn gevlucht

omdat er oorlog was in Irak. Nu is daar ook nog familie, die zijn nu erg in gevaar overal zijn bombardementen, enz. Sommige van haar familieleden zijn ook al gevlucht, maar dat is misschien maar een vierde deel. Ze kan ze ook niet bereiken want de telefoonlijnen zijn stuk. Haar familie in Nederland wordt hier gelukkig niet gediscrimineerd. Maar toch hebben haar ouders nog geen werk gevonden. Suzy zelf denkt dat dat nog wel komt.

INZAMELTIPS

1. Vraag vrienden of ze met je mee willen doen.
2. Maak een mooie bus waar het geld in kan.
3. Ga in je straat bij alle huizen langs en vertel een verhaaltje waarom je het doet.
4. Ga zo bij alle huizen langs en doe hetzelfde.
5. Als je klaar bent vraag je aan je vader of moeder of die het geld weg wille brengen.

Door: Gerlieneke en Jaap-Willem

DE VIJF MEEST BEKENDE GELOVEN VAN DE WERELD

Er zijn veel verschillende godsdiensten op de wereld,

Zoekt u daar wel eens iets achter?

Wij zetten alle godsdiensten voor u op een rijtje.

Het Christendom:

met 1100 miljoen "leden" is dit geloof het meest bekend, hij is ongeveer 2000 jaar geleden ontstaan door het jodendom onder opname van Griekse ideeën en Romeinse organisatievorm. Het Christendom is opgericht door Jezus van Nazaret, de Christus.

Bij dit geloof zijn er 3 goden in een personage; de vader, zoon en de geest, De zoon is de incarnatie van god op aarde.



De islam:

Deze is ca. 1400 jaar geleden ontstaan in Arabië onder opname van veel Joodse en ook Christelijke elementen. Dit geloof is gesticht door Mohammed en heeft ongeveer 650 miljoen volgelingen.



Hindoeïsme

Hij is ca. 3000 geleden ontstaan in een nomadenvolk temidden van Soemerische, Semitische en Egyptische volken.

Hij heeft geen bepaalde stichter maar we veel goden, Brahma als opperwezen en Sjiva, Visnu als belangrijkste nevangoden. Ook incarnaties van Goden b.v. Krisna.



Boeddhisme

Hij is voort gekomen als een reformatiebeweging binnen het Hindoeïsme. Met 300 miljoen "volgelingen" is hij iets minder populair dan het hindoeïsme. de stichter is Sidharta Gautama, de Bhoeddha.



Het jodendom

deze is met 3000 jaar het oudste van het stel, dan zou je toch zeggen dat het ook de meeste volgelingen heeft,

maar wonder boven wonder is dat juist niet zo, dit komt deels door wo2 (meer dan 6 miljoen vermoord) maar dit volk is van oorsprong al klein (met 15 miljoen).



Tot zover de samenvatting van de 5 meest bekende geloven.

Dit bericht kwam tot stand in samenwerking met Hette v/d Wal en <http://home.hccnet.nl/am.siebers/reli-start.html>

Door: Daniel Harmens

WAT VIEL JE OP

"Ik ben er erg van geschrokken dat mensen soms wel vijf jaar moeten wachten voordat ze zeker weten dat ze hier mogen blijven. Ik vind dat echt belachelijk. In sommige landen is het echt oorlog en ik had niet verwacht van een land als Nederland dat ze mensen zo lang laten wachten op een vergunning", zegt Daniël.



LESGEVEN OP EEN ASIELZOEKERSSCHOOL

Menaldum 20-04-2006 -

Wij (Jamie en Marjolein) waren eerder deze week naar Willy Greydanus. Eerst waren wij naar haar huis gegaan en hebben wij haar wat vragen gesteld over haar school (ze werkt op een asielzoekersschool: o.b.s. de Toverbal in St. Annaparochie).

Wij vroegen haar hoe ze er terecht is gekomen. Het 'COA' (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), dat is een centrum dat uitzoekt waar er een school komt. En toen dachten ze laten we er maar eentje in St. Annaparochie bouwen. Willy werkte al in die gemeente 'Het Bildt' op een school, en ze vroegen aan alle mensen die in 'Het Bildt' werkten of ze daar wilden werken. En toen dacht ze hé, ik wil daar wel werken! Ongeveer voor 1999 ging ze daar

werken.

Ze werkt hier al iets langer dan 3 jaar. En ze vind het extra leuk om hier te werken omdat je met heel veel verschillende talen werkt!

Ze vind dat de kinderen hier gewoon kinderen blijven (ze zijn ook gewoon kinderen). Ze hebben vaak ook al heel veel meegemaakt, daarom is het altijd heel spannend of ze mogen blijven of niet!

Ze heeft 14 kinderen in de klas, ze heeft ook al eens 21 kinderen in de klas gehad maar dat vond ze wat te veel, heel veel kinderen hebben extra hulp nodig. En ze heeft ook al eens een keer 9 kinderen in de klas gehad, dat vond ze net een groot gezin. Maar er mogen best iets meer zijn, maar niet te veel. Willy vertelt veel over

Nederland, en over onze geloven en daar leren ze van, zichzelf vertellen ook heel veel erover. Er zijn ook paar kinderen met een trauma maar daar vertellen ze niet vaak over. De kinderen kunnen wel goed Nederlands, maar sommige ouders kunnen het niet zo goed. Als ze bijvoorbeeld een 10 min. gesprek hebben dan komt er soms een ouder kind mee, om het te vertalen.

Ze zijn heel snel agressief dat komt misschien doordat ze in kleine woonruimtes leven, hun ouders hebben vaak ook problemen daardoor missen ze soms de liefde van hun ouders.

Door: Jamie en Marjolein



IN DE KLAS MET ASIELZOEKERS

Menaldum 20-04-'06 -

Wij (meester, Frank Jesse, Dennis, Auke, Marjolein en Jamie) gingen naar de school van Willy, om een bezoekje te doen. Het was een asielzoekersschool. We gingen met de auto, meester bracht ons er naar toe.

Wij moesten ons eerst bij de balie melden.

Wij (Marjolein en Jamie) gingen in Willy's klas kijken. Het was heel gezellig in de klassen, allemaal knutselwerkjes en tekeningen. Het gedrag van de

kinderen is anders dan wij. Ze worden sneller fel dan wij en ze



De juf geeft les in de klas

hebben nogal aparte namen. En de dieren vinden ze gewel-

dig. Als er een kat buiten is, staan ze meteen voor het raam. En er zijn hele leuke plekje's in de gang van de school.

En er zijn een paar klaslokalen, in totaal zitten er 60 kinderen op de school. Groep 1 zit in een lokaal, 2, 3, 4/5 en groep 6/7/8. Het is ook veel onrustiger dan bij ons. Ze stoppen om 09.45 en dan gaan ze drinken en eten.

Door: Frank Jesse, Dennis, Auke, Marjolein en Jamie.

LEREN OP EEN ASIELZOEKERSSCHOOL

Menaldum 20-04-06

Auke, Dennis, Frank Jesse, Marjolein, en Jamie zijn op 19 april naar O.B.S. de Toverbal geweest in St Annaparochie. "De Toverbal" is een school voor asielzoekerskinderen. De jongens gingen interviewen. De meiden gingen in de klas kijken hoe het daar was. De kinderen die we hebben geïnterviewd heetten: Meryem, Furka en Mardi.

De kinderen vonden het leuk op school maar waarom weten ze niet. "Onze juf is niet streng", zei Meryem, "Er zitten 14 kinderen in de klas". Meryem zei: "onze vakken zijn: rekenen en taal. Furka zei dat zij ook rekenen, taal, spelling en lezen kregen. En Mardi zei dat ze rekenen, taal en blokboek hadden. Kortom iedereen had dus duidelijk andere vakken (wij denken dat tenminste). De kinderen die we interviewden zaten allemaal op sport. Meryem en Mardi zitten op zwemmen. Furka zat op voetballen en ging misschien op judo. De kinderen deden trefbal, tikkertje en voetbal in de pauze (die drie kinderen tenminste). En ook alle kinderen werden wel

eens gepest. Dat is natuurlijk weer eens wat minder leuk dan. Meryem door Seneb. Furka door Mardi. Mardi ook maar hij wist niet door wie. Soms heeft hij ruzie en soms niet. Op de vraag of ze wel weer terug zouden willen naar hun eigen land, zei iedereen nee. Ze hadden daar elk een andere reden voor. Meryem was nu aan Nederland gewend en daarom wou ze niet terug naar haar oude land. En Furka wou niet terug omdat ze er ruzie maakten (geen oorlog). En Mardi wou niet terug omdat er oorlog was. Onze 10e vraag gaat als volgt: hoe lang ben je hier en hoe ben je hier gekomen? Meryem is gevlucht en ze weet niet waarmee en hoe lang ze in Nederland zijn. Furka en Mardi zijn ook gevlucht. Met een vliegtuig en ze zijn hier al 7jaar. En ze zijn ook allemaal Moslimkinderen. Vraag 12: ben je in een andere plaats dan st. Anna parochie geweest? Iedereen is wel ergens anders geweest maar de een weet weer hoe het dorp heet en de andere ook niet. Maar sommige weten ook op hoeveel scholen ze zijn geweest. Dit is wel onze laatste vraag. Meryem is op Ameland geweest en op welke school

ze zat wist ze echt niet. Furka was in 4 andere dorpen geweest. Hij wist alleen Harlingen nog maar. En de school wist die ook al niet de andere *zucht*. En Mardi was op 7 andere scholen geweest. 7!! Dat is toch veel?!

Nou en dit was het interview dat gemaakt is door: Frank Jesse Ritsema, Dennis Machiela en Auke Fokkema.



Deze editie is gemaakt door:

Groep 7 en 8 van de Christelijke Basisschool Eben Haezer te Menaldum

KlasseVerhalen is een project van Vluchtelingenwerk Fryslân gemaakt door Terp 10 Communicatie.

